

THE MANUMMER

Gouden Schoven

61e jaargang nr. 4 - april 1988

LEIDING

De wind blaast,
waarheen hij wil...
zó is een ieder die
uit de Geest geboren is
(Joh. 3:8)



HEER, LEIDT MIJ HOGER ELKE DAG

Ch. H. Gabriel

J.S.



1 Heer, mag 'k Uw berg be - klim - men gaan, en in Uw heil' ge ste - de staan?
 2 Ik ga een weg die op - waarts leidt, van heerlijk - heid tot heer - lyk - heid.
 3 Met moei - ten gaat mijn tocht ge - paard, maar el - ke strijd is d' uitkomst waard.
 4 Hoe ver - der weg het ou - de ligt, hoe hel - der - der het he - mels licht;



Wast Gy mijn hart en han - den rein, laat 't licht Uws aan - schijns op mij zijn.
 Al gaand ont - vang ik meer - der licht en scho - ner wordt het ver - ge - zicht.
 'k Heb 't on - ge - loof vaar - wel ge - zegd, en op Gods Woord mijn hand ge - legd.
 Hoe meer de vy - and mij be - strijdt, hoe stra - len - der Gods heer - lyk - heid.



Heer, voer mij op, tot hoog - ten Gods en stel mijn voet op d' eeuw - ge Rots



Dat op Uw berg ik wo - nen mag; Heer, leidt mij ho - ger, el - ke dag!





GOD VERANDERT MENSEN!

U heeft het populaire EO-programma van Feike ter Velde misschien wel eens gezien. Mensen worden veranderd, zij komen tot God vanuit de meest bizarre gewoonte- en denkpatronen. Achteraf zien zij door alle omstandigheden in hun leven de leiding van God die hen bracht tot overgave aan Jezus Christus. Naar menselijke maatstaven was en is de situatie voor sommigen of voor veel mensen uitzichtloos. Maar de Here Jezus heeft gezegd in Luc. 18:27 — „Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God!” En in Marc. 9:23 — „Alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft!”

Nu zijn er mensen die achterover gaan leunen in een soort onbezorgde zelfgenoegzaamheid met de gedachte dat de goede God uiteindelijk de gebroken draden van hun leven wel verzoenend aan elkaar zal knopen. Zij vinden het niet nodig hun wil af te stemmen op de wil van God en hun leven in overeenstemming te brengen met Gods geboden.

Zij denken: als God mij wil veranderen zal dat weleens gebeuren, eind goed al goed. Bij God is immers alles mogelijk? Afgezien van deze fatalistische of op-

portunistische gedachtengang komt dit niet overeen met de werkelijkheid en de context van de Bijbel.

Het klinkt tegenstrijdig maar **er zijn dingen die onmogelijk zijn**. Ik zal er een paar noemen.

Het is onmogelijk dat God een erfdeel geeft in het Koninkrijk van Christus en God, aan een hoereerder, onreine of geldgierige, dat is een afgodendienaar. Ef. 5:5.

Het is onmogelijk dat iemand de Here zal zien zonder heiliging. Hebr. 12:14.

Het is onmogelijk God welgevallig te zijn zonder geloof. Hebr. 11:6.

Het is onmogelijk het Koninkrijk Gods binnen te gaan zonder wedergeboorte. Joh. 3:5.

Het is onmogelijk te ontkomen aan de vergelding als wij geen ernst met het Evangelie maken. Hebr. 2:3.

Het is onmogelijk gered te worden na de dood. Hebr. 9:27.

Als wij ons leven willen afstemmen op het Woord van God, de Here Jezus willen aannemen in ons leven door ons te bekeren van onze zonden, zodat Hij ons kan reinigen en verlossen, dan is er geen veroordeling maar aanneming bij God.

H. N. van Amerom

Is er 'n handvol koren op het land, op de hoogte der bergen? De vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon.

Ps. 72:16

Gouden Schoven

maandblad
ter bevordering
van het christelijk
getuigenis

61e jaargang nr. 4 - april 1988

Redaktiesamenstelling:	Redaktiemedewerkers:
Hoofdredakteur:	E. v. d. Molen
H. N. van Amerom	B. J. Sigmond-de Vrij
Eindredactie:	P. de Cock
T. Verdam	G. v. Schuylenburg
Redaktiesecr.:	J. A. Giezen
J. Evertsen	

Gouden Schoven is opgericht door Zr. M. A. Alt in 1927 en vanaf 1962 voortgezet door Br. J. Sigmond tot 1985.

Gouden Schoven is vanaf juni/juli 1985 een uitgave van de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en België.

De Broederschap is een Koninklijk erkend Kerkgenootschap, geregistreerd onder no.: KG 136-5.2.60 bij het ministerie van Justitie. Giften en Bijdragen ten gunste van Gouden Schoven of arbeid van de Broederschap zijn belastingaftrekbaar volgens de wet op de Kerkgenootschappen.

Testamenteaire beschikkingen en legaten worden gaarne tegemoet gezien, doch dienen notarieel te worden vastgelegd.

Postgironummer 209119 t.n.v. de penningmeester v.d. Broederschap van Pinkstergemeenten te Assen.

De Broederschap is geaffilieerd met de Assemblies of God Int. en lid van de European Pentecostal Fellowship. Gouden Schoven is aangesloten bij de International Pentecostal Press Association.



Abonnee Administratie:
Gouden Schoven
Hildo Kropstraat 9a,
3431 CC Nieuwegein.
Giro: 4739503
Tel.: 03402 - 44344.



In dit nummer:

- 5** HEILIGE GEEST — Leiding van boven, door Ton Verdam
- 10** OVERDENKING — De drie bakens, door Bob Mumford
- 14-15** NIEUWS COURANT
- 16** BIJBELSTUDIE — Mensen zoals wij, door E. v.d. Molen
- 18** INDONESIA ZENDING — Verslag door broeder Stefanus
- 23** PROJECTEN RUBRIEK — Gouden Schoven, een blad met een bediening
- 24** JEUGDRUBRIEK — Leid je eigen leven, door A. Giezen
- 26** JULLIE EIGEN BLAD — Henk durft, o.l.v. Gré van Schuylenburg

Abonnementsprijs:

Voor Nederland, Indonesië, België, Suriname en Ned. Antillen f 20,- per jaar; voor overige buitenland: f 20,- + extra portokosten.

Losse nummers:

f 2,50. Bij afname van 5 exemplaren en meer 20% korting.

Vertegenwoordiger Indonesia:

Pendeta S. Stefanus, Trommolpos 5197. (Abonnees in Indonesië! Betaling abonnementsgeld in Nederlandse valuta. Administratie en betaling lopen uitsluitend via Nederland. Zie abonnee-administratie).

Abonnementsgelden in Nederland te storten op: postgironummer 4739503, t.n.v. Gouden Schoven, Hildo Kropstraat 9a, 3431 CC Nieuwegein.

Advertenties worden verzorgd door: Alpha et Omega te Alphen a.d. Rijn. bel 01720-45090

Advertenties

moeten uiterlijk 3 maanden vóór verschijnen opgegeven worden en kunnen zonder opgave van redenen geweigerd worden. Tarieven: hele pagina 2 kol. 155 x 225 mm f350,-; halve pag. 1 kol. 72 x 255 mm f250,-; kwart pag. 1 kol 72 x 110 mm f150,-; achtste pag. 1 kol. 72 x 60 mm f75,- inclusief clichékosten en B.T.W.

IK denk dat de meeste christenen nog wel geloven dat God altijd bij hen is. Dat Hij ons wil leiden door Zijn Heilige Geest vinden we vaak al moeilijker te aanvaarden. Dan komen er tal van vragen over hoe dat precies in zijn werk gaat of hoe het zit met dat spanningsveld tussen onze (vrije) wil en de wil van God. Zo worstelen er ook velen met het verstaan van Gods stem. Wat is nu uit God en wat niet? Hoe weet je nu zeker wanneer iets de wil van God is en wanneer niet?



door Ton Verdam

LEIDING VAN BOVEN

AAN de hand van de Bijbel en enige voorbeelden zal ik proberen Gods leiding eens van boven te bekijken. God bekijkt de dingen anders dan wij, 'Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten' (Jes. 55:8, 9).

Zoals iemand dat eens treffend vergeleek met een automobilist die op een bochtige tweebaansweg achter een grote vrachtauto reed. Die automobilist had helemaal geen overzicht van zijn weg, wist ook niet wanneer hij wel of niet kon gaan inhalen. In deze vergelijking mogen we dan God zien als een piloot in een vliegtuigje boven dezelfde weg. Vanuit de lucht overziet hij die weg, ziet de tegenliggers aankomen en weet precies na welke bocht die automobilist in kan halen. Het enige dat nog nodig is is dat de automobilist in (radio)contact staat met de piloot zodat hij zijn instructies kan ontvangen om zijn weg te vervolgen.

Zo behoren ook wij in relatie met God te zijn om Zijn leiding van boven te ontvangen.

Misschien dat de waarheden over leiding die ik u hier aanreik u wat eenvoudig zullen overkomen. Maar het begrijpen van een eenvoudige waarheid uit het Woord van God is al een bewijs van de leiding van de Heilige Geest. Hij zal u helpen bij een van de heerlijkste dingen die een christen ten deel kunnen vallen, namelijk in alles de leiding van boven te mogen ervaren.

Mis-leiding

Voordat we verder gaan over de leiding van de Heilige Geest ga ik eerst met u naar de andere kant kijken. Wit is pas echt wit omdat er zwart bestaat. We zeggen ook weleens dat vals geld het bewijs is dat er echt geld bestaat. Daarom is het goed de leiding van Gods Geest te zien naast de verschillende misleidingen die er zijn.

Allereerst iets over de misleidingen van de duivel. Hij probeert de mensheid te misleiden door hen door leugen en bedrog van de waarheid af te houden en het verstand van de mens te ver sluieren voor de waarheid van Gods Woord (2 Cor. 4:4). Een subtielere vorm van misleiding heeft de duivel echter voor christenen. De Bijbel roept ons op om waakzaam te zijn en stand te houden tegen de (ver)leidingen van de duivel (Efeze 6:11). Hij probeert christenen te misleiden door het Woord te verdraaien of door het gezag van de Schrift te ontcrachten. Daarom is het zo belangrijk de Schrift goed te bestuderen.

Zoals iedere Nederlander geacht wordt de wet te kennen, zo behoort iedere christen het Woord te kennen. Als wij een overtreding van de (verkeers-) regels begaan en we worden daarvoor ter verantwoording geroepen dan kunnen we nooit het argument gebruiken dat we het niet wisten omdat iedereen die regels behoort te kennen.



Zo is het ook met Gods Woord. Als wij ons straks moeten verantwoorden voor iets dat we hadden kunnen weten, dan kunnen we ons nooit achter het argument van onwetendheid verschuilen.

Bekijkt u de volgende punten eens waarop een christen misleid kan zijn.

1. Wanneer hij een hoorder is en geen dader van het Woord (Jac. 1:22).
2. Wanneer hij zegt geen zonde te hebben (1 Joh. 1:3).
3. Wanneer hij denkt iets te zijn en hij is het niet (Gal. 6:3).
4. Wanneer hij denkt wijs te zijn met wereldse wijsheid (1 Cor. 3:18).
5. Wanneer zijn (of haar) tong niet in toom is (Jac. 1:26).
6. Wanneer hij denkt te kunnen zaaien zonder te oogsten wat hij zaait (Gal. 6:7).
7. Wanneer hij denkt dat onrechtvaardigen het Koninkrijk Gods binnen zullen komen (1 Cor. 6:9).
8. Wanneer hij denkt dat contact met zonde geen effect op hem zal hebben (1 Cor. 15:33).

Is het u opgevallen dat misleiding vaak begint bij het hebben van verkeerde gedachten?

Een ergere vorm van mis-leiding is die van zelf-misleiding. De punten die ik hiervoor aangaf wezen allemaal al een beetje die kant op. In 1 Johannes 1:5-10 staat een treffend voorbeeld van zelf-misleiding. In vers zes staat dat wij liegen indien wij zeggen gemeenschap met Hem te hebben en in de duisternis wandelen. In vers 8 staat dat wij onszelf misleiden als wij zeggen geen zonde te hebben. Het verschil tussen iemand die liegt en iemand die

misleid is, is dat iemand die liegt **weet** dat hij liegt terwijl iemand die zichzelf misleid overtuigd is van zijn gelijk. De situatie van de misleide is zodanig dat, al heeft hij iets verkeerd gedaan, hij nochtans denkt en vast gelooft dat het goed is. Hij is zo overtuigd van zijn gelijk dat niemand hem het tegendeel hoeft te beweren; hij laat zich dat trouwens toch niet zeggen, is ongezeggelijk. De oorzaak hiervan kan zijn:

- dat deze persoon de duisternis liever heeft dan het licht (Joh. 3:19)
- omdat hij de liefde voor de waarheid niet heeft willen aanvaarden (2 Thess. 2:10) of
- omdat we, zoals Obadja 3 het zegt, niet wandelen in de ootmoed maar in de overmoed van ons hart.

Bevrijding van zelfmisleiding komt door in het licht van God te wandelen: 'In Uw licht zien we het licht' (Psalm 36:10). Ook door in gemeenschap met andere gelovigen te blijven, blijven we in het licht en voorkomen we misleiding. Natuurlijk moeten we daarbij altijd bereid zijn de wil van de Vader te

DIE PILOOT, DIE BOVEN ONS VLIEGT EN VERDER KAN ZIEN DAN WIJ...

doen (Joh. 7:17); ook als die wil tegen onze eigen wil in gaat. Het erkennen van de waarheid kost ons namelijk vaak onszelf. We moeten dan buigen voor die waarheid en onze koppigheid inleveren.

Leiding in waarheid

Uit het voorgaande zien we waar de leiding door Gods Geest zich het meest afspeelt, namelijk in ons hart en ons denken. Zoals we zagen is misleiding en zelf-misleiding iets dat een gevolg is van een verkeerd of onwaar denken. Velen geloven dat de Heilige Geest ons leidt op het natuurlijke vlak wat betreft plaatsen die we moeten gaan, dingen die we moeten doen of woorden die we moeten spreken. Dit is echter niet het eerste waar de Heilige Geest ons in leidt. De Heilige Geest is namelijk de Geest der Waarheid en er staat dat Hij ons zal leiden **in alle waarheid** (Joh. 16:13). Voor dit woordje waarheid mogen we ook werkelijkheid invullen of sterker nog: realiteit. Dit woord benadert nog beter de oorspronkelijke betekenis van het woord zoals dat in de Bijbel bedoeld werd. De Geest van God leidt ons namelijk in de werkelijkheid of realiteit van de dingen van het Koninkrijk. Jezus vertelde Nicodemus dat, als hij niet wederom geboren werd, hij het koninkrijk van God niet kon zien (Joh. 3:3). Hij zou het niet kunnen zien. We zeggen ook wel eens dat we iets niet zien als we iets niet begrijpen of vatten. Door de Heilige Geest worden ons echter de dingen van Gods Koninkrijk duidelijk. Later zegt Jezus tegen Nicodemus dat je pas door de Geest het Koninkrijk kunt binnengaan (vers 5). Eerst moeten je ogen geopend worden voor de dingen van Gods Koninkrijk voordat je er in binnen kunt gaan, voordat je het je kunt toeëigenen en het je deel wordt, zodat je het gaat ervaren. Dit nu is het eerste waar de Heilige Geest ons in leidt. Eerst opent hij onze ogen voor de heerlijkheden van Gods Koninkrijk en dan leidt Hij ons daarin binnen opdat het Koninkrijk van God een levende werkelijkheid voor ons wordt.

- omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen (Math. 13:11)
 - het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven (Lukas 12:32)
 - want zie het Koninkrijk Gods is bij (of onder) u (Lukas 17:21)
 - maar indien ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen (Math. 12:28)
 - want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. (Rom. 14:17)
- werkelijkheid van het Koninkrijk van God. We zouden ook kunnen zeggen dat de Heilige Geest ons meer en meer leidt in Christus, naar Zijn gelijkvormigheid. Hij wil dat wij meer en meer deel krijgen



aan de Goddelijke natuur (2 Petrus 1:4). U begrijpt dat deze leiding door de Geest van God belangrijker is dan de leiding waar de meeste mensen aan denken. Omdat het er eigenlijk niet meer toe doet op welke plaats we zijn als wij in Christus zijn. Waar we ons ook bevinden, in Christus zijn we altijd op de juiste plaats, spreken we de juiste woorden en doen we de juiste dingen. Ook Jezus leefde vanuit dit besef van afhankelijkheid. Om geleid te worden leefde Jezus in afhankelijke relatie met God de Vader.

- Ik en de Vader zijn één (Joh. 10:30)
- de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen (Joh. 5:19)
- ... Ik spreek, gelijk de Vader mij geleerd heeft (Joh. 8:28)
- Ik heb u vele goede werken doen zien vanwege Mijn Vader... geloof dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader (Joh. 10:32+38)
- wat Ik dan spreek, spreek ik zo, als de Vader Mij gezegd heeft (Joh. 12:50)
- de woorden die ik tot u spreek, zeg Ik uit Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken (Joh. 14:10)
- ten tijde dat Lazarus stierf was Jezus (schijnbaar) op de verkeerde plaats, maar Jezus was

in de Vader en wist dat de dood van Lazarus tot Zijn verheerlijking was. (Joh. 11)

U ziet dat door zo geleid te worden ook Jezus altijd op de juiste plaats was, de juiste dingen deed en de juiste woorden sprak.

Leiding

Ik ben wat dieper ingegaan op het leiden van de Heilige Geest in alle waarheid, omdat dat het fundament is voor alle verdere leiding. Er zijn echter nog enkele andere punten die ik u wil noemen over de manier waarop de Heilige Geest ons leidt.

Een eerste manier waarop de Heilige Geest ons leert de stem van God te verstaan is door onze fouten. De stem van God leer je pas te onderscheiden van alle andere stemmen door de verschillende ervaringen die je met God hebt gehad.

Zoals dat verhaal van een jonge ondernemer die een oudere, wijze directeur op zou volgen. De jonge man vroeg op een gegeven moment aan de oud-directeur wat toch het geheim van zijn succes was geweest. Waarop de oude, wijze man hem antwoordde: 'Door het nemen van de goede beslissingen'. 'Maar hoe weet je nu wanneer je een goede beslissing maakt?' vroeg de jonge ondernemer. 'Uit ervaring', antwoordde de oude baas. 'Maar hoe krijg je dan die ervaring?' vroeg de jonge man verder. Waarop de oude baas antwoordde: 'Door het nemen van de verkeerde beslissingen'.

Zo gaat het ook met de leiding van Gods Geest en het verstaan van Zijn stem. Al doende leert men. Soms is iets de stem van God, soms ook je eigen stem en soms zelfs de stem van de duivel. Door fouten te durven maken leer je de stem van God te onderscheiden van de andere stemmen. Van Job staat er reeds in het eerste hoofdstuk geschreven dat hij godvruchtig was. In het laatste hoofdstuk, na veel ervaringen, kon hij echter pas uitroepen: 'slechts van horen zeggen had ik van U vernomen, maar nu heeft mijn oog U aanschouwd'. (Job. 42:5).

Een tweede manier waarop de Heilige Geest ons wil leiden is door de leraars die ons in de wegen van God onderwijzen. '... uw leraars zullen zich niet meer verbergen, doch uw ogen zullen uw leraars zien; en wanneer gij rechts of wanneer gij links zou willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop' (Jes. 30:20).

Een derde manier waarop de Heilige Geest ons leidt is door openbaring. God spreekt door zijn leraars of profeten. Door dromen of visioenen. Deze leiding zal echter wel altijd in overeenstemming zijn met de Bijbel. In deze rubriek over de

Heilige Geest zullen we hier een andere keer wat dieper op ingaan.

Tot slot nog een laatste woord over leiding van boven. Psalm 119 vers 105 zegt 'Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'. Als God ons leidt, doet Hij dat stap voor stap. Als Hij ons namelijk de weg tien stappen van te voren zou laten zien, zouden we gelijk al op de plaats van de tiende stap willen zijn. We vergeten dan dat er nog een weg tussen ligt. Het woord is een lamp voor onze voet, dat betekent dat alleen de eerste stap verlicht wordt.

Prof. Alexander van Princeton beschreef eens een kleine glimworm die een stap nam die zo klein was dat het haast niet te meten was. Maar terwijl deze glimworm zich 's nachts door de velden voortbewoog was er steeds net genoeg gloeilicht om een volgende stap te verlichten. Terwijl hij zich zo voortbewoog, bewoog hij zich steeds in dat licht.

In de onmetelijke velden van Gods schepping en de duistere ondoorgrondelijkheid van Zijn heelal is de mens te vergelijken met een worm. En net als bij die glimworm zal ook de Heilige Geest ons leiden in Zijn licht: ... stap voor stap.



PINKSTERZENDING

MET dank aan God mogen wij terugzien op een gezegende herdenking van het 50-jarig bestaan van de Pinksterzending in Indonesië en 25 jaar Pinksterzending in Arnhem.

In de morgendienst werd het accent gelegd op Indonesië en de middagdienst stond in het teken zoals het nu toegaat in Arnhem.

Als we de revue laten passeren, mogen we constateren, dat de Here het zelf is geweest, die de gemeente de Pinksterzending in stand heeft gehouden en heeft willen gebruiken als een licht in deze wereld.

Velen gaven gehoor aan de uitnodiging om op 26 maart aanwezig te zijn om deze dag met ons te vieren. Het deed ons goed zoveel oude vrienden, broeders en zusters van vroeger weer te ontmoeten. De onderlinge band werd opnieuw versterkt. Er waren zelfs twee zusters uit Indonesië in ons midden, die op dit ogenblik met vakantie zijn. Op deze wijze was „Indonesië” ook vertegenwoordigd. De hartelijkheid en liefde onder elkaar sprak hen erg aan. De Indonesische koortjes die ten gehore werden gebracht, vond bijval bij velen.

Br. W. van Beek schetste in vogelvlucht de geschiedenis van zr. M. A. Alt, de oprichtster van de Pinksterzending. Hij schreef hoe zij als jong meisje naar Indonesië vertrok en hoe de Here haar na verloop van tijd riep om in Zijn dienst te staan in de verkondiging van het evangelie onder de Javaanse bevolking.

Uit een oude Gouden Schoven van 1935 neem ik het volgende beknopt over: „Den 22en Januari j.l. vergaderde te Malang een aantal ernstige christenen, die na rijp beraad tot het besluit kwamen een eigen Gemeente te gaan stichten, gebaseerd op de oude pinksterleer, n.l. die van het 'Viervoudig Evangelie' en de z.g.n. 12 pinkstergeloofsartikelen, voorkomende in 'Gouden Schoven'... Na een ernstig gebed, waarin wij onze kommer blootlegden voor onzen hemelschen Vader, die de nooden Zijner kinderen niet achteloos voorbijziet, besloten wij tot de oprichting der Vereeniging „De Pinksterzending” in Ned.-Indië.” Tot zover de berichtgeving uit Gouden Schoven.

De Vereniging Pinksterzending is als rechtspersoon erkend bij Gouvernementsbesluit d.d. 27 september 1935. In zijn totaliteit viert de Pinksterzending eigenlijk haar 53ste verjaardag.

God zegende de arbeid en gebruikte Zr. Alt hiervoor. Hij voegde medewerkers toe aan het werk, dat zich uitbreidde. Ook in het toenmalige Ned. Nieuw Guinea werd door Zr. Alt en medewerkers pionierswerk gedaan in de periode van 1951-1961.

Daarna vertrok het team naar Nederland en in Arnhem opende God nieuwe deuren om het werk van de Pinksterzending voort te zetten. Zr. Alt was hier maar enige maanden, toen de Heer haar thuis riep.

De Evangelie-fakkel werd, zoals Br. M. Gerrits v.d. Enden (nu voorganger van de gemeente de Pinksterzending te Arnhem) overgedragen aan haar medewerkers, de Brs. Groeneveld en Sigmond.

Jaren gaan voorbij... Het wisselen van de wacht vindt plaats, maar de arbeid gaat door.

Onze zuster Willy de Graaf, één van de oudste leden uit de tijd van „Pinksterzending” *bidt en waakt; Indonesia, maakte*

voor deze

gelegenheid een mooi gedicht, waarvan de beginletters het woord P-i-n-k-s-t-e-r-z-e-n-d-i-n-g vormen.

Het slot hiervan luidde:

*„Pinksterzending” bidt en waakt;
Weet, des Heren komst genaakt.
Blijft volharden in de strijd,
Want de zege is u bereid!*

Br. H. Sleebos bracht namens de Algemene voorzitter van de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland, Br. H. van Amerom, die niet aanwezig kon zijn, de groeten en de felicitaties van de Broederschap over.

Ter nagedachtenis aan Br. J. Sigmond, die het een en ander voor deze dag op schrift heeft gesteld, o.a. ook de dia-serie met klankbeeld voor deze gelegenheid gemaakt heeft, zong het zangkoor op verzoek het door hem gemaakte lied: „Heer, leid mij hoger elke dag” waarvan het refrein luidt:

*Heer, voer mij op tot hoogten Gods
En stel mijn voet op d'eeuw'ge Rots.
Dat op Uw berg ik wonen mag;
Heer, leid mij hoger, elke dag!*

Moge dit ook de bede zijn van de gemeente de Pinksterzending voor nú en voor de toekomst, totdat Jezus komt.

Namens de Pinksterzending wil ik allen, die aanwezig waren en zij, die verhinderd waren, maar hun blijf van medeleven gaven door middel van brieven, felicitaties, giften, enz., hartelijk danken voor uw liefde en verbondenheid. Ook de gemeente van Aadorp die haar medewerking heeft verleend, hartelijk dank. Het heeft ons allen gesterkt en moed gegeven om opnieuw de handen ineen te slaan en samen te strijden voor de uitbreiding van Gods koninkrijk. Het is alles tot Gods eer. Halleluja.

Iemand zei: "Ik ben weer „thuis” geweest. Anderen: „Het was goed hier geweest te zijn. We ervoeren de warme liefde van Jezus in ons midden.”

God is getrouw. Hij laat niet varen de werken Zijner handen.

Tot besluit het volgende:

Br. Sigmond schreef aan het eind van zijn notities: Laat het niet alleen een herdenking zijn, maar maak **vooral de Heer groot!** Laat het een **dankdienst** zijn. Zr. Alt wist met zekerheid te zeggen, dat de Pinksterzending „een planting des Heren” was. (Jes. 61:3) „tot Zijn verheerlijking.” B.J.S.



door
Bob Mumford

DE DRIE BAKENS

OM de schepen veilig de haven binnen te loodsen, zijn er in de haven drie bakens neergezet, op drie enorm hoge palen. Als een schip die drie bakens of palen recht achter elkaar ziet liggen, zodat ze één lijken, kan het veilig door de smalle vaargeul gaan. Ziet de kapitein twee of drie afzonderlijke bakens, dan weet hij dat hij van zijn koers is afgeraakt en gevaar loopt!

Ter wille van onze veiligheid bij het besturen van ons levensschip heeft God drie bakens gegeven die ons moeten loodsen. Daarbij geldt hetzelfde als bij de drie bakens in de haven — ze moeten recht achter elkaar staan, zodat ze één lijken; pas dan is het veilig verder te gaan. Deze drie bakens zijn:

1. Het Woord van God (objectieve norm)
2. De Heilige Geest (subjectief getuigenis)
3. Omstandigheden (goddelijke voorzienigheid)

Samen verzekeren zij ons ervan dat de aanwijzingen die we ontvangen hebben afkomstig zijn van God en ons veilig zullen leiden op de weg die Zijn volmaakte wil voor ons is.

Het geschreven Woord van God is het hoogste criterium bij het ontvangen van leiding. In zijn tweede brief verwijst Petrus naar zijn ervaring op de berg der verheerlijking met Jezus, Jacobus en Johannes. Daar zagen ze Mozes en Elia en hoorden ze de stem van God vanuit de hemel zeggen: „Deze is Mijn Zoon, Mijn geliefde, in wie Ik Mijn welbehagen heb” (2 Petrus 1:17).

Kunt u zich voorstellen hoe het geweest moet zijn daar met Jezus op die bergtop? Kunt u zich voorstellen wat het geweest moet zijn Jezus voor uw ogen verheerlijkt te zien worden en met eigen oren de stem van God te horen? En toch zegt

ER ligt ergens in Italië een haven, die alleen maar bereikt kan worden via een smalle vaargeul tussen gevaarlijke rotsen en zandbanken. Door de jaren heen zijn daar veel schepen gestrand, want het is erg moeilijk de juiste koers te bepalen.

Petrus: „En wij achten het profetische woord (daarom) des te vaster, en gij doet wél, er acht op te geven als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat” (2 Petrus 1:19-20). Petrus heeft de stem Gods uit de hemel gehoord, maar toch zegt hij dat het geschreven Woord *des te vaster* is.

De Bijbel is het Woord van God. Jezus zei Zelf: „Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied” (Mattheus 5:18). Later zegt Hij: „De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan!” (Lucas 21:33).

De Bijbel is een levend Woord. Alleen al het lezen erin doet harten sneller kloppen, verandert levens en geneest gebroken lichamen of geesten. Jezus, die het vlees geworden Woord van God is, gebruikt de uitdrukking: „Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken.” Ik zou datzelfde voorbeeld willen gebruiken voor het geschreven Woord van God, de Bijbel. De eerste drie hoofdstukken van Genesis vormen de wortel van de wijnstok. Als we die wortel eraf hakken, betekent het dat de rest van de wijnstok verschrompelt en sterft. De hele Bijbel staat of valt met het begin. Datzelfde geldt voor het verslag over het begin van Jezus' leven. Te zeggen dat het er niet toe doet of Jezus al dan niet uit een maagd geboren werd, is hetzelfde als het afhakken van de hoofdwortel van de wijnstok, maar desondanks in de herfst een druivenoogst verwachten. De Bijbel is een organisch geheel.

De brief aan de Corinthiërs werd geschreven in het jaar 56. Dat is ruim 1900 jaar geleden. Maar als je je in elektronica, auto's, medicijnen of aerodynamica wilt gaan verdiepen, grijp je niet naar een boek dat in het jaar 56 is geschreven. Natuurlijk niet! Zelfs een boek dat vijftig jaar geleden werd geschreven, zou nog maar matig interessant zijn. De problemen van de Corinthiërs zijn echter ook van toepassing op ons en onze samenleving, evenals de oplossingen daarvoor. Het Woord van God geldt dus als een deugdelijk



criterium voor alles wat we in deze tijd doen. Het spreekt inderdaad het totale leven aan.

Kan God ook nu nog tot ons spreken? Natuurlijk! Maar hoe kunnen we weten dat het God is, en niet Satan, of onze eigen oververhitte fantasie? Door Gods gesproken Woord te toetsen aan Zijn geschreven Woord.

Jezus sprak direct tegen zijn discipelen, maar toch schenen ze Hem altijd verkeerd te begrijpen. Een paar keer was Hij wat geprikkeld, omdat Hij alles zo vaak moest vertellen en zij maar niet begrepen wat Hij bedoelde. Eén keer zei Hij in een boot tegen de discipelen: „Wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën” (Mattheus 16:6).

De discipelen spraken er onderling over en kwamen tot de conclusie dat Jezus dit zei omdat ze vergeten waren brood mee te nemen. Jezus wist wat ze dachten en zei dat Hij dat helemaal niet bedoelde, en vroeg hun of ze zich niet meer konden herinneren dat Hij de vijfduizend had gespijzigd met maar een paar broden. Uiteindelijk begrepen de discipelen wel wat Hij bedoelde: dat de zuurdesem de gevaarlijke leer van de Farizeeën en Sadduceeën was.

Een andere keer stond Jezus voor de tempel en zei: „Als jullie deze tempel vernietigen, zal Ik hem in drie dagen weer opbouwen”. Weer legden ze helemaal verkeerd uit wat Hij zei.

De meesten van ons leggen helemaal verkeerd uit wat God tegen hen zegt. We trekken meteen de verkeerde conclusies, in plaats van te wachten tot de andere twee bakens op eér en dezelfde lijn komen te staan, als getuigen van gedegen leiding en aanwijzingen.

Veel problemen in het christendom ontstaan doordat we in Gods Woord iets lezen wat er niet staat.

We worden meegesleept door onze eigen fantasie. Even verwarrend is echter het weglaten van gedeelten uit Gods Woord, omdat die in strijd zijn met onze kerkelijke tradities of de leer van de bedelingen.

De drie bakens zijn aanwezig, omdat de vaargeul gevaarlijk is, met aan beide kanten rotsen en zandbanken. Leiding kan van drie kanten komen: van God, van Satan en uit onze eigen oververhitte geest of fantasie. We raken opgewonden, horen en zien van alles, en leggen het dan verkeerd uit, waardoor we onszelf stevig in de nesten werken.

Iemand zegt: „Ik heb een visioen gehad; ik heb een engel gezien!” Dat is heel goed mogelijk, maar was het écht? Moeten wij elk visioen serieus nemen en naar elke engel luisteren?

In 1 Corinthiërs 14:37 zegt Paulus: „Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wél weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is”. De Heilige Geest zelf buigt Zich voor het geschreven Woord. Hij handelt nooit buiten, of in strijd met het Woord van God. Dat is zijn eigen criterium, zodat we kunnen weten wat van God is en wat niet. Hij, de Heilige Geest, is degene die in het begin het Woord van God heeft geïnspireerd.

Ik heb in christelijke kringen mensen gesproken die griezelige visioenen en boodschappen hadden gekregen. Als ik daar met hen over probeerde te praten, zetten ze al hun stekels op.

„Wou jij in twijfel trekken wat God tegen me gezegd heeft?”

„Ja, aan de hand van déze tekst...”

„Het kan me niet schelen wat er in die tekst staat; ik weet toch wat God tegen me heeft gezegd!”

God zegt nooit iets wat in tegenspraak is met zijn eigen geschreven Woord. Hij zal u nooit verder leiden dan de openbaring die Hij al gegeven heeft in Jezus Christus. Reageer nooit op één aanwijzing. Als het God is, die tot u spreekt, dan zullen de andere twee bakens met die eerste aanwijzing één rechte lijn vormen. En God verwacht niet van u dat u in actie komt, zonder te wachten op die bevestiging. In de Bijbel staat een wet dat, op de verklaring van twee of drie getuigen, iedere zaak zal vaststaan. Als iemand op overspel betrapt werd en er waren twee of drie getuigen, dan werd hij zonder meer gestenigd. Als het om leiding gaat, hebben we de drie getuigen nodig om zeker te zijn: het Woord, het innerlijke getuigenis van de Heilige Geest en de uiterlijke omstandigheden. Ieder op zich kan, alleen genomen, misleidend werken. Wacht tot alle drie de bakens op één rij staan. Het Woord van God liegt niet, maar een tekst die uit zijn verband is gerukt, kan ons op een dwaalspoor brengen. Er zijn drie vormen van gemakkelijke leiding die, hoewel we ze niet moeten onderschatten als mogelijk echte leiding, van het soort zijn dat geestelijke dwergen van ons zal maken. Hun gemakkelijke en snelle manier van

toepassen leidt ons tot de gevaarlijke gewoonte af te zien van de ernstige pogingen die we moeten ondernemen om waarachtige leiding te ontvangen. Ik bedoel hiermee het teksten aanwijzen, het deur platlopen en het gebruik van tekstendoosjes.

Ik wil hier meteen aan toevoegen, dat ik me realiseer dat deze drie vormen om leiding te krijgen onder bepaalde omstandigheden en in bepaalde gevallen succes hebben gehad, maar ik zeg er in ronde bewoordingen bij dat een langdurige afhankelijkheid daarvan zal uitlopen op misleiding.

Neem bijvoorbeeld het *teksten aanwijzen* („bijbelte prik“). Een jong echtpaar, dat zich geroepen voelde om in de zending te gaan en niet wist waar, sloeg de bijbel op goed geluk open, wees een tekst aan en las daar: „En de eilanden zullen naar zijn leer wachten.“

Ze zeiden tegen elkaar: „Dit betekent dat de Heer wil dat we naar een van de eilanden in de Stille Zuidzee gaan.“

Zes maanden later waren ze terug. De vrouw verbleef enige tijd in een zenuwinrichting en ze waren beiden aan het eind van hun geloof en levensmoed.

Oprechte, maar argeloze christenen denken vaak dat ze leiding kunnen krijgen door de deur plat te lopen bij een aantal geestelijke leiders, voorgangers en langstreckende evangelisten. Vaak blijven ze net zo lang zeuren tot iemand hun vertelt wat ze willen horen.

Datzelfde gevaar schuilt in het leiding verwachten van een *tekstendoosje*. Zo'n doos met teksten is goed op zijn plaats aan de ontbijttafel, ter bevordering van het geestelijke leven en kennis van de Bijbel. Maar als hij gebruikt wordt bij het zoeken naar leiding, moeten we uitkijken. Gods beloften zijn allemaal reëel, maar een tekst uit zo'n doos, die uit de context is gehaald, kán misleidend werken.

Misschien roept u op zekere dag tot God, omdat u nogal wat zorgen hebt: de huur moet betaald en ook de rekening van de kruidenier is nog niet voldaan. U trekt een tekst uit de doos en leest: „Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.“ Halleluja, u hoeft zich geen zorgen meer te maken! U hoeft slechts te wachten tot de Heer zal zorgen.

Maar wacht eens even! In welke context verzekerde Paulus de Filippenzen van Gods bereidheid in al hun behoeften te voorzien? Paulus had net hun royale gaven en tienden van hen ontvangen. De Filippenzen hadden gedaan wat van hen werd gevraagd; ze hadden voldaan aan Gods voorwaarde. Hebt u dat ook? Misschien zat de leiding die u die ochtend nodig had wel in Spreuken 3:9-10: „Vereer de Here met uw rijkdom en met de eerstelingen van al uw inkomsten, dan zullen uw schuren met overvloed gevuld worden en uw perskuipen van most overstromen.“

Er zijn mensen die de wonderlijkste dingen uit het Woord van God halen. Ik herinner me een jongen, die wilde trouwen met een meisje dat Grace (Engels voor „genade“) heette. Hij vroeg of God hem wilde laten zien of zij wel de juiste vrouw voor hem was. Hij sloeg zijn Bijbel open bij Filippenzen 1:2 en las daar: „Genade (Grace) zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Here Jezus Christus.“ Dat is een wankelende basis van leiding om de verwickelingen van een levenslang huwelijk op aan te gaan!

Ik had geleerd niet op God vooruit te lopen bij het aanschaffen van een nieuwe auto, maar er kwam een tijd dat ik echt zat te springen om een vervoermiddel. Ik bad: „Heer, alleen als het Uw volmaakte tijd daarvoor is, wil ik een auto. Dan moet U hem bovendien voor me zoeken en alle omstandigheden op hun plaats doen vallen.“

Die ochtend las ik in de Bijbel: „Verlustig u in de Here; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart“ (Psalm 37:4). Nu wist de Heer dat een van de wensen van mijn hart een nieuwe auto was, dus zei ik: „Prijs de Heer; ik zal me in U verlustigen en me verder geen zorgen maken“.

Later op die dag zag ik ergens op het parkeerterrein naast een benzinstation een leuke, kleine auto staan. Het was of ik ernaar toegetrokken werd.

„Dat is hem!“

Ik ging er naar toe en vroeg de man of ik de auto mocht bekijken. Een rustig gevoel van vrede in mijn geest maakte me duidelijk dat deze auto voor mij bestemd was.

„Goed, Heer“, zei ik enigszins opgewonden. „Ik zie twee tekenen: Uw Woord van vanochtend en nu Uw Heilige Geest, die me dringt deze auto te kopen, maar ik ben van plan te wachten tot de omstandigheden er ook op wijzen. U zult mijn oude auto eerst moeten verkopen, voor ik deze kan kopen.“

Mijn opwindingsgraad steeg. Ik zag nu twee bakens op een rij staan, en wachtte nog slechts op het derde. Ik ging naar huis, belde iemand en die kocht mijn oude auto met contant geld. Prijs de Heer! Dat was het derde baken.

Ik kocht de auto en toen ik er zo'n 75.000 kilometer op had zitten, had hij me nog maar veertig dollar aan reparatie gekost, in tegenstelling tot de auto die ik buiten Gods wil om had gekocht, want die had me een fortuin aan reparaties gekost.

Als de drie bakens van leiding op één rij staan, maakt God zijn wil duidelijk. Daar kunnen we altijd op vertrouwen. Gods leiding is geen wazige, op toeval berustende zaak. Gods leiding is zeker — en dat kan in ons leven een produktief weten worden.

(Met toestemming overgenomen uit: „Een andere kijk op leiding“. - Uitg. Gideon Hoornaar. f17.50).

PERSBERICHTEN

STICHTING MISSION AVIATION FELLOWSHIP NEDERLAND BESTAAT TIEN JAAR

NEDERLANDSE M.A.F.-VLEUGEL VIERT JUBILEUM

ZAANDAM — Dit jaar, om precies te zijn op 28 februari. 1988, viert de Stichting Mission Aviation Fellowship Nederland haar tienjarige jubileum. De nog betrekkelijk jonge organisatie ontstond in de jaren '70 vanuit een gebedsgroep rond enkele jonge mannen, die zich tot de zendingsluchtvaart geroepen wisten. Het jubileum zal o.a. gestalte krijgen in de uitgave van een extra dik nummer van het kwartaalblad M.A.F.-bulletin, in full colour.

INTERNATIONAAL EN WERELDWIJD

Mission Aviation Fellowship, 's werelds grootste zendingsluchtvaartdienst, bestaat reeds 43 jaar. In 1945, direct na de Tweede Wereldoorlog, werd de basis gelegd van een organisatie die zou uitgroeien tot een wereldwijd consortium van zeventien landen, waaronder ook Nederland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden enkele jonge militaire vliegers gezien welke geweldige mogelijkheid het vliegtuig kon bieden om het Evangelie uit te dragen naar verafgelegen gebieden. Zij richtten de Mission Aviation Fellowship op en in 1946 openden ze het eerste programma in Mexico met één vliegtuig. Nu vliegen ruim 140 M.A.F.-vliegtuigen en helikopters in ca. dertig zogenaamde Derde-Wereldlanden met een staf van meer dan driehonderd gezinnen. De dienstverlening van de M.A.F. concentreert zich rond de behoefte aan transport en communicatie van de kerk en/of zendingsorganisatie, een 150 in getal. Gebrek

FEEST IN DE NOORDERKERK

Utrecht, maart 1988 — De Pinkstergemeente „Samuël” bestaat dit jaar veertig jaar. Zij is daarmee de oudste Pinkstergemeente in Utrecht. Tien jaar geleden kon de Noorderkerk aangekocht worden, tot dat moment eigendom van de Gereformeerde kerk. Deze kerk wordt thans 65 jaar. Op zondag 1 mei vindt de eigenlijke 40-jarige bestaansviering plaats. Ds. H. van Amerom, de voorzitter van de Broederschap van Pinkstergemeenten in Nederland en België, zal spreken. Er zal veel zang zijn, zowel gezamenlijk als ook enkele solisten die optreden, getuigenissen etc. Na de dienst is er een receptie, met aansluitend een koud buffet. Voor deelname aan dit buffet is opgave vooraf noodzakelijk i.v.m. de organisatie. Voor opgave en/of informatie kunt u bellen: 030-439460 of 432335.

aan deze faciliteiten, evangelisatie en onderwijs resulteerden in een vertraagde of zelfs afgebroken groei van de kerk in veel afgelegen gebieden in de wereld. M.A.F.'s primaire functie is om in deze behoefte te voorzien met vliegtuigen en vakbekwame mensen om te vliegen en te onderhouden.

GROEI

Groei brengt veel veranderingen met zich mee. Zo groeide de gebedsgroep uit tot drie gebedskringen, verspreid over het land (Badhoevedorp, Harderwijk en Den Helder). In diverse regio's zitten voorlichters om in kerken, scholen, koffiebars e.d. over het werk van de vliegende zendelingen te vertellen.

Voor inlichtingen: Stichting M.A.F. Nederland, tel. 075 - 177872 / 02968 - 4137.

LOPPERSOM - 'T ZANDT PINKSTERGEMEENTE ANDREAS VERHUIST

Gedurende de afgelopen twee jaar ondervond de pinkstergemeente „ANDREAS” te Loppersum gastvrijheid in het opvangcentrum „Zwaaihörn”.

Begin maart 1986 namelijk werd in dit pand de eerste zondagmorgendienst van deze gemeente houden. Daarmee werd een periode van avondsamenkomsten in het Dorpshuis afgesloten.

Met ingang van 20 maart is er ook een einde gekomen aan de periode in Zwaaihörn. Men heeft besloten voorlopig de zondagse samenkomsten op 't Zandt te laten plaatsvinden, in een daarvoor zeer geschikt gebouw.

De nieuwe accommodatie, die men afgelopen zondag in gebruik nam, is in het voormalig winkelpand van J. v. Weerden, Hoofdstraat 10.

Hiermee behoort het ruimteprobleem van deze gemeente voorlopig tot het verleden.

Ook voor crèche en zondagsschoollklassen is voldoende ruimte aanwezig.

De aanvangstijd van de zondagse samenkomsten blijft 9.30 uur.

(Advertentie)

Pinkstergemeente Assen
organiseert op 23 mei 2e PINKSTERDAG
CONFERENTIEDAG
spreker: Jaap Kooy in het Cultureel Centrum "De Kolk" Weiersstraat 17 / Assen Aanvang: 10.00 / 13.30 uur. Zondagsschool/crèche aanwezig
VOOR INFORMATIE: TELEFOON 05920-54417 of 13905

AGLOW- conferentie

Van 22 - 24 maart jongstleden hield de charismatische Women's Aglow Fellowship Nederland een landelijk retraite. Op ruim vijftientig plaatsen heeft Women's Aglow in Nederland haar maandelijkse samenkomsten. De vrouwenorganisatie Women's Aglow draagt in haar vaandel de tekst 'Wees vurig van geest' uit Romeinen 12:11. Zij stellen zich interkerkelijk op maar staan onder een raad van toezicht van voorgangers en leiders uit diverse kerken en organisaties.

Eerder werden er reeds vijf landdagen georganiseerd en dit was hun tweede drie-daagse retraite sinds vorig jaar. Er zijn plannen voor een derde conferentie in 1990. De eerste avond hadden zich al vierhonderdertig vrouwen geregistreerd. Na een prachtig muzikaal onthaal door Rose Glisten konden zij luisteren



de Bron
Rechts hoofdspreekster Beth Alves met de bijbel in haar armen. Daarnaast haar vertaalster Lies Land.

naar Elizabeth Alves uit de Verenigde Staten. Niet alleen in Amerika maar ook in Afrika en Europa geniet deze vrouw uit Texas, San Antonio een goede bekendheid als bijbellerares met een krachtige bediening vanuit de gaven van de Geest. 's Middags konden de deelnemers een keuze maken uit de film 'Healing' of een van de twee workshops: 'Bidden voor je kinderen' en 'vertroosting in eenzaamheid' door respectievelijk Willemien Vrijenhoek en Lies Land.

Na veertig jaar

Minder dan helft Dode Zee-rollen onderzocht

40 Jaar na de ontdekking van de eerste bijbelrollen in de grotten van Qumran, een plaatsje bij de Israëliische Jordaanse Dode Zee, is nog niet de helft van het totale aantal rollen en fragmenten ontcijferd en openbaar gemaakt. Dat blijkt uit een recent nummer van het Westduitse tijdschrift 'Bibelreport'.

In totaal zijn tussen 1947 en 1956 circa 750 rollen en fragmenten in diverse Qumran-grotten aangetroffen. Deze bevatten oudtestamentische canonieke en apocriefe geschriften, en nog onbekende joodse teksten uit de laatste eeuwen voor

Christus, in het hebreuws. Sommige handschriften zijn 3.000 jaar oud. Bijna alle rollen en fragmenten bevinden zich in het Israël-museum en in het Rockefellermuseum in Jeruzalem.

De geleiden die zich met het onderzoek bezighouden, zijn tot de conclusie gekomen dat de tekst van het Oude Testament al één of twee eeuwen voor de geboorte van Christus in essentie de vorm had, die ons bekend is, ondanks de vele varianten. Het is onwaarschijnlijk dat zich onder de Dode-Zee-rollen ook fragmenten van christelijke of nieuwtestamentische handschriften bevinden.

(EPD/Hervormd Persbureau)

Tien jaar E Centrum Hu

Huis ter Duin, aan de Korfwaterweg, heeft sinds december 1987 al weer 10 jaar al een scala aan activiteiten. Zo is er een centrum voor mensen die iedere week in Huis ter Duin men begonnen met de start van een centrum aan Zee.

Naast het gemeentewerk zijn er de afgelopen 10 jaar zeer veel mensen opgevangen die met allerlei problemen te kampen hadden, variërend van fobiale angsten tot echtscheidingsproblemen.

De mensen worden niet als probleemgeval binnengehaald, maar als broeders en zusters. Door gezamenlijke werkzaamheden en gebed her vinden ze hun evenwicht.

Het centrum begint de laatste jaren ook steeds meer landelijke bekendheid te krijgen als conferentie-oord. Conferenties met bekende predikers als Jaap Kooy, Ben Hanegraaf en Hans Koorstra trokken zeer veel belangstelling en waren bijzonder zegenrijk. Ook is er ruimte voor vakantiegangers die graag in een christelijke sfeer hun vakantie doorbrengen. Voor hen is er een aparte accommodatie waar men voor f35,- per dag volpension vakantie kan vieren.



Evangelisch Centrum Ter Duin

Weg nr. 1 te Petten, bestond in
als Evangelisch Centrum, met een
en bloeiende gemeente van ± 100
r Duin samenkomt en vorig jaar is
n 'zustersgemeente', in de badplaats

Een centrum dat er zijn mag, in de
bepaald niet orthodoxe kop van
Noord-Holland. De leiding wijst
echter alle eer van de hand. De
Heer heeft 'het huis gebouwd', en
Hem komt alle eer toe, is hun
mening.



Een deel van het team
dat in Nederland
actief zal zijn, geheel
rechts Bill en Bernice
Koster.

Team uit Canada

Een gemeente met een eigen Dis-
cipelschap Training School. Een
jaar geleden werd dat een reali-
teit voor Spruce Grove Commu-
nity Church in Edmonton, Cana-

da. Deze gemeente, aangesloten
bij de Canadese Assemblies of
God, wil door een korte maar
intensieve praktijkopleiding haar
leden mobiliseren voor actieve
dienst in het Koninkrijk van
God.

Een team onder leiding van Bill en
Bernice Koster voelde zich door de
Heer geleid om in Nederland hun
outreach-programma te doen. Som-
migen gingen daarbij zo ver dat zij
huis en have verkochten om zich
helemaal in Gods dienst in te kun-
nen zetten. Van maart tot en met
september zullen zij zich ten dienste
stellen van tal van gemeenten. Zij
kregen hiervoor alle steun van de
Broederschap van Pinkstergemeen-
ten. Ook de Women's Aglow fel-
lowship in Nederland opende haar
deuren. Bernice Koster is namelijk
zelf actief betrokken bij Women's
Aglow Canada waar zij presidente is
van het Noord-West district.

Tijdens hun eerste campagne in Ne-
derland werden er reeds mensen
gedoopt in de Heilige Geest, bevrijd
en iemand met een gehoorapparaat
genezen van doofheid. Van 7-10 juni
organiseren zij, in samenwerking
met een John Wimber-team en de
Broederschap, een leidersconferen-
tie op de Bron.

Bekering Engelse Methodisten

Grootscheepse herdenking

John en Charles Wesley

Engelse methodisten zullen dit jaar
uitgebreid vieren en herdenken dat
de broers John en Charles Wesley
250 jaar geleden bekeerd werden,
en de aanzet gaven tot een metho-
distische revival in de achttiende
eeuw. Op 24 mei 1738 schreef John
Wesley in zijn dagboek: 's Avonds
ging ik met tegenzin naar een bij-
eenkomst (...) waar iemand Luthers
inleiding op de Romeinenbrief las.
Om kwart voor negen, toen hij de
verandering beschreef die God in
het hart teweeg brengt door het
geloof in Christus, voelde ik mijn
hart op merkwaardige wijze warm
worden. Ik voelde dat ik op Christus
vertrouwde, op Christus alleen voor

redding. Mij werd de zekerheid ge-
geven dat hij mijn zonden had weg-
gedaan, zelfs die van mij, en mij
gered had van de wet van zonde en
dood'. Eenzelfde gebeurtenis was
Johns broer Charles enkele dagen
eerder ten deel gevallen. De meeste
herdenkingsactiviteiten vinden plaats
rond 24 mei van dit jaar.

De inzet van de Wesleys - o.m. in
de Amerikaanse staat Georgia -
heeft tot gevolg gehad dat er heden-
tendage naar schatting 50 miljoen
methodisten in de gehele wereld
zijn, voornamelijk in Engelsspreken-
de landen.

(Church Times/Hervormd Persbureau)



„...; en Samuël riep tot de Heere voor Israël; en de Heere verhoorde hem.
(1 Samuël 7: 9b)

**Mensen
zoals wij**

Samuël (8)

1 Sam. 7:15 - 8:9

IEMAND vroeg eens: „Is de democratie de meest ideale regeringsvorm?” Het antwoord luidde: „Nee, helemaal niet. Maar het is nog het beste wat we hebben.” Israël had de meest ideale regeringsvorm: God was hun Koning. De reden dat het toch vaak mis ging was niet dat God niet goed regeerde, maar dat het volk zich niet onderwierp aan Zijn regering. Als ze dan in moeilijkheden kwamen en andere volken hun land binnenvielen die hen overheersten, riepen ze tot de Here. Dan zond Hij een richter die hen bevrijdde. Steeds weer herhaalde deze gang van zaken zich, tot in de dagen van Samuël. Hoewel richter Samuël geen legeraanvoerder was zoals zijn voorgangers, zorgde de Here toch voor een schitterende overwinning op de Filistijnen (1). God kan de vijanden verslaan zowel met als zonder de hulp van een legeraanvoerder.

Reizende richter

HET ambt van richter behield Samuël tot aan zijn dood (2). Het is een grote genade van God als men tot het eind van zijn dagen een levenstaak kan uitvoeren. Niet iedereen is dat gegeven. God gaat met ieder van ons een eigen weg. Voor Samuël betekende dit dat 'zijn sterkte was als zijn levensduur' (3). Het betekende wel voortdurend reizen van de ene plaats naar de andere. Toen hij nog jong en sterk was strekte zijn arbeidsveld zich uit over het hele gebied van Israël. Men kende hem van

'Dan tot Berseba' (4). Later beperkten zijn dienstreizen zich tot Bethel, Gilgal en Mizpa (5). Daar konden de mensen met hun moeilijkheden en onderlinge geschillen bij hem terecht. Dat betekende voor de mensen die verderop naar het noorden of naar het zuiden woonden een lange reis. Dit hoefde niet helemaal een nadeel te zijn. Het is mogelijk dat men liever zijn meningsverschillen bijlegde dan er een lange tocht voor te ondernemen.

Altaar

In Rama had hij zijn 'hoofdkwartier'. Daar kon men hem de meeste tijd van het jaar vinden. Het was daar dat hij 'de HERE een altaar bouwde' (6). Een verstandige daad, want bij al zijn drukke werkzaamheden mocht hij het contact met God niet verliezen. Hij is hier een voorbeeld voor elke geestelijke werker. Men kan zo opgaan in zijn arbeid, dat men geen tijd heeft tot gebed en tot overdenking van Gods Woord. Door dat te doen sluit men de levensader van zijn geestelijk bestaan af. Dan is het niet meer een werk van de Heer, maar slechts menselijke activiteit.

Ieder christen moet een 'altaar' hebben. Zonder een dagelijkse toewijding aan de Here gaat het absoluut mis. De Here wil ons in alle omstandigheden bijstaan. Op Zijn hulp kunnen wij rekenen. Maar Hij wil er om gebeden worden (7). Het is onze opdracht Hem te loven en te prijzen (8). Ook moeten wij tijd besteden aan het bestuderen van

GOD GAAT MET IEDER
VAN ONS EEN EIGEN
WEG

SCHULDVRAGEN BEZORGEN OUDERS SLAPELOZE NACHTEN...

zijn Woord (9). Dat is ons nieuwtestamentische altaar. Een geestelijk altaar waar we onze lof en dank, onze tijd en ons geld, ja onszelf mogen offeren (10).

Opvoeding

Bij het ouder worden gaan de jaren tellen. Ook bij Samuël is dit het geval. Het werk wordt hem te veel en hij ziet uit naar hulp. Die meent hij gevonden te hebben in zijn beide zoons. 'Maar zijn zonen wandelden niet in zijn wegen, zij waren op winstbejag uit, namen geschenken aan en bogen het recht.' (11). Had Samuël gefaald bij de opvoeding van zijn zoons? Had hij teveel tijd besteed aan zijn werk en te weinig aan zijn kinderen? Die vragen zullen hem ongetwijfeld hebben bezig gehouden toen hij de verkeerde handelwijze van zijn zoons opmerkte. Ouders zitten met deze vragen. Vaak bezorgt het hun slapeloze nachten. Is het mijn schuld? Had ik minder toegeeflijk moeten zijn? Had ik me meer met hen moeten bemoeien? Maar gedane zaken nemen geen keer. Soms is het inderdaad geheel of gedeeltelijk de schuld van de ouders. Maar ook voor deze zonde is vergeving. Voor deze schuld is Jezus gestorven. Als wij ze ootmoedig voor God belijden, schenkt Hij ook hierin vergeving.

Niet altijd is het de schuld van de ouders. Ook de beste opvoeding is geen volledige garantie dat het kind bij het zelfstandig worden de goede keus zal doen. Samuëls voorganger Eli was inderdaad nalatig geweest ten opzichte van zijn zoons en dit had noodlottige gevolgen gehad. We weten niet zeker of Samuël in deze zaak het voorbeeld van zijn pleegvader heeft gevolgd, uitgesloten is het echter evenmin.

Afdanking

Het wangedrag van zijn zoons heeft voor Samuël droevige gevolgen. Op een dag krijgt hij in zijn woonplaats Rama bezoek van de oudsten van Israël. Ze vertellen hem dat, nu hij oud geworden is en zijn zoons zich gediskwalificeerd hebben als rechters, er maar een andere regeringsvorm moet komen. Ze willen een koning, 'als bij alle andere volken'. (12).

Samuël is ten diepste gegriefd. Waarom had er geen overleg plaats kunnen hebben? Waarom meteen met die botte eis gekomen van een koning? Er was toch wel een andere oplossing geweest? Maar nee, ze willen een koning. Ze zijn bang voor de dreiging

van Nahas, de koning van de Ammonieten (13). Dat is de ware reden. Maar die vermelden ze niet. Ze weten wel dat Samuël hun dan zou hebben geantwoord: 'Maar God heeft ons toch ook verlost uit de macht van de Filistijnen! Hij heeft in vroegere jaren toch keer op keer uitredding gegeven, zonder dat er een koning aan te pas kwam!'

Nee, ze gebruiken een ander argument, dat Samuël niet kan weerleggen: „U bent oud en uw zonen deugen niet als richter”. Daar kan Samuël niets tegen inbrengen. Natuurlijk had hij kunnen zeggen: „Is dat jullie dank voor het feit dat ik mijn hele leven aan het volk gegeven heb?” Dat zegt hij niet. Daarin heeft hij gelijk. Maar bitter is het wel.

Zelfverloochening

Gelukkig komt het niet tot een harde woordenwisseling met de leiders van het volk. Samuël doet wat een kind van God in een dergelijk geval moet doen: hij zwijgt. Tegenover de mensen zwijgt hij, maar voor God stort hij zijn hart uit. Dat is de weg als de mensen ons beledigen. Praat er eerst met God over. Dan word je bewaard voor een hoop onnodige emotie en gekrakeel. God is de God van de vertroosting (14), ook voor Samuël. Bovendien, God ervaart dezelfde smart als hij. Zoals ze Samuël aan de kant schuiven, zo hebben ze God ook aan de kant geschoven, niet alleen deze keer, maar herhaaldelijk.

Samuël moet niet proberen zich te handhaven tegenover het volk. Al zou hij dan misschien nog een poosje in functie kunnen blijven, wat bereikte hij er mee? In hun hart hadden ze zich al van hem afgewend. Ze hadden nu eenmaal hun zinnen gezet op een koning. Ze wilden 'als alle andere volken zijn'. „Nu dan, luister naar het volk. Géef hun een koning!” (15)

Samuël doet wat God hem opdraagt, hoe zwaar het hem ook valt. Hij krijgt de genade om te zeggen: Uw wil geschiede. Daardoor is hij een voorbeeld geworden voor de gelovigen van alle tijden. Hij toont hiermee de gezindheid te bezitten van Hem die gezegd heeft: „Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de Uwe geschiede” (16).

(1) 7:13 en 14; (2) 7:15; (3) Deut. 33:25; (4) 3:20; (5) 7:16; (6) 7:17; (7) Ezech. 36:37; (8) Ps. 22:24; (9) Deut. 6:7, 11:19; (10) Rom. 12:1; (11) 8:3; (12) 8:5; (13) 12:13; (14) Rom. 15:5; (15) 8:22; (16) Luc. 22:42.

DOOR MENSEN BELEDIGD? PRAAT ER EERST MET GOD OVER.

Verslag uit Surabaya-Indonesia

Brief van br. Stefanus



„Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des

Heren gaat over u op.

Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën,

maar over u zal de Here opgaan en Zijn heerlijkheid zal over u

gezien worden.”

Jesaja 60 vers 1 en 2

ALLEREERST wil ik alle broeders en zusters in Nederland en daarbuiten die ons werk gedenken in de gebeden en met hun liefdegaven mijn diepgevoelde dank betuigen.

Over de **periode 1 september 1987 tot 1 maart 1988** heb ik via de Stichting Ancilla Domini te Velp (Gld) de hieronder vermelde giften ontvangen:

- Bouw van gebedshuizen en/of kerkjes f 435,—
- Ondersteuning van werkers, weduwen en Evangelisten f2.161,35
- Huisvesting br. Stefanus f1.400,—

MOGE de Heer allen die hieraan hebben bijgedragen rijkelijk zegenen. Ook op deze wijze elkanders lasten te dragen moet Hem welgevallig zijn. Onveranderd blijft in dit opzicht gelden wat het Woord zegt: „God heeft de blijmoedige gever lief...!”

Mijn laatste bezoek en afscheid

Door middel van dit mijn halfjaarlijks verslag wil ik proberen u in gedachten mee op reis te nemen. Sedert het jaar 1983 was ik wegens omstandigheden niet langer in staat om de christenkolonie Gambangwaluh persoonlijk te bezoeken en werden alle zaken het binnenland van Java betreffende door mij van afstand en via derden geregeld. Vóór die tijd bezocht ik deze plaats om de twee of drie jaren. Toen ik nog jonger was en in Krembangan Barat te Surabaya woonde (reeds jaren woon ik nu in een andere wijk van deze stad) ging ik zelfs ééns in het jaar en wel in de maand december naar Gambangwaluh om met onze bergmensen het Kerstfeest te vieren.

Nu ik de leeftijd der *sterken* heb mogen bereiken (in april van dit jaar werd ik tweeënzeventig jaar) en mij niet meer zo sterk gevoel als voorheen, kreeg ik plotseling een sterk verlangen om voor de *laatste* keer naar het binnenland van Midden-Java te gaan om persoonlijk nog eens poolshoogte te

nemen van de vooruitgang van het Werk des Heren aldaar. Zo ben ik op 1 oktober van het vorig jaar (1987) naar SOLO vertrokken.

Op deze reis werd ik vergezeld door twee Javaanse voorgangers. De ouders van deze twee broeders behoorden destijds tot de eerste bekeerlingen van wijlen Zuster Alt toen deze in Gambangwaluh en omgeving haar zendingsarbeid verrichtte. Toen zij de leeftijd van ruim zeventig jaar hadden bereikt heeft God hen thuisgehaald.

In SOLO werd veel textiel ingekocht voor onze werkers en hun vrouwen. De kleermakers lieten wij van daaruit naar Gambangwaluh overkomen om van al onze werkers en hun ega's de kledingmaat op te nemen. Na tien dagen zware arbeid was de partij maat-kleding gereed. De mannenbroeders werden in een nieuw zgn. safari-pakje gestoken en de zusters in een nieuwe jurk (zie foto). Dit voor hen allen kostelijk geschenk veroorzaakte grote blijdschap en dankbaarheid.

Voorafgaand aan de samenkomsten en in een aparte vergadering werden deze en andere zaken eerst besproken met het dagelijks binnenlands bestuur bestaande uit de Broeders Servi Beret Engka, Soleman en Johannes. Dit koördinaat van voorgangers regelt de praktische zaken in verband met de financiële steunverlening aan de werkers en de weduwen, etc. Zoals bekend is Br. Karel Schubert aangesteld als mijn adviseur en speciale vertegenwoordiger voor het binnenland van Java. Deze Nederlandse zendeling is als leraar verbonden aan de Bijbelschool te Salatiga, enkele tientallen kilometers verwijderd van Gambangwaluh. Vooral in zaken als organisatie en Kerkbouw is onze broeder tot grote steun voor onze gemeenten. Alle financiële aangelegenheden worden vooraf tussen hem en mij besproken. Zo zijn wij bijvoorbeeld momenteel bezig met het bouwen van gebedshuizen in plaatsen als Candigaron, Translok en Kebon-Agung. Laatstgenoemde plaats is een dorp gelegen op anderhalve kilometer afstand van Gambangwaluh, dat in het verleden eveneens bezocht werd door wijlen Moes Alt toen zij nog in

Gambangwaluh woonde en werkte voor haar Heer en Meester die zij zo innig lief had en diende. (Zie haar boek „Herinneringen uit mijn leven“).

Dank zij de genade van de Heer kon ik gedurende mijn twee weken durend bezoek aan het binnenland gezegende samenkomsten houden zowel te Gambangwaluh als Porot en Sumowono. Voorts vonden er nog twee vergaderingen plaats met onze werkers waarbij ook Br. Karel Schubert aanwezig was. Om u een idee te geven volgen hier enkele punten uit de lijst van agenda-punten welke werden besproken.

1. Opening nieuwe gemeenten
2. Het bouwen van meerdere gebedshuizen of kerkjes
3. Aanwerven van nieuwe werkers in de vorm van afgestudeerde Bijbelschoolstudenten
4. Opwekkingsdiensten door Evangelist Agus Mamuhutu uit Klaten, Midden-Java
5. Steun aan de vele weduwen en armen.

Dit laatste punt wil ik voor u wat toelichten. Er zijn in totaal vijfenvijftig (55) weduwen in de zeven (7) dorpen rondom Gambangwaluh. Onder hen zijn er ongeveer twintig (20) van boven de zestig jaar en woonachtig in Gambangwaluh en Porot. Deze laatsten behoren tot de zgn. eerste bekeerlingen uit de tijd van het pionierswerk door wijlen zuster M. A. Alt in het verleden daar verricht.

Tijdens mijn bezoek heb ik al die vijfenvijftig (55) weduwen een kado en geld gegeven ter verlichting van hun materiële nood. Erg dankbaar ben ik daarom ook voor hetgeen de Stichting „Salam Aleikum“ uit Nederland elke maand voor deze weduwen doet door hen een geldelijke ondersteuning te geven. Langs deze weg wil ik hen daarvoor mijn hartelijke dank betuigen. Ik heb nog geen

Broeder Stefanus en Br. Karel Schubert samen met het Coördinaat dagelijks bestuur voor het binnenland van Midden-Java.

Van links naar rechts: de broeders Soleman, Serfi Beret Engka, Stefanus, Karel Schubert, Johannes.



enkele weduwe gezien die te veel aan lichaamsge-
wicht bezit. Allen zijn mager te noemen vanwege
de zorgen in verband met hun nog veelal kleine
kinderen die zij hebben op te voeden en eten te
geven. Zijn hun kinderen al wat groter en school-
gaand, dan moet daarvoor ook nog schoolgeld
worden betaald.

U merkt dat hier een groot stuk werk van barm-
hartigheid kan worden verricht. Dankbaar zijn wij
dat God als Vader van weduwen en wezen ook
omziet naar onze weduwen in deze hooggelegen
arme bergdorpen.

Vooruitgang van Gods werk in het binnenland

Tijdens mijn bezoek heb ik bemerkt dat de Heer
de arbeid wonderbaarlijk heeft gezegend. Over het
algemeen zijn onze werkers ijverig en vol Geestes-
vuur. Elke gelegenheid trachten zij aan te grijpen
om van hun Heer en Heiland te getuigen.

In vergelijking met het volk in de steden, zijn de
mensen in het binnenland van Java ontvankelijker
voor het Evangelie. Misschien komt dit ook wel
vanwege de vele armoede en ontberingen die zij
lijden. Door deze nood gedreven zoeken zij hun
toevlucht bij God. Voor een groot deel zijn de
nieuwe zielen voor de Heer gewonnen door middel
van genezing. Soms waren hun ziekten ongenees-
lijk. Verderop in dit verslag kunt u daar meer over
lezen. Ondanks het feit dat de gemeenten niet of
onvoldoende in staat zijn hun voorgangers finan-
cieel te ondersteunen, verrichten deze eenvoudige
maar toegewijde werkers in Gods wijngaard hun
taak met toewijding en blijdschap.

Hun vrouwen gaan ook mee op huisbezoek, on-
geacht regen of zonneshijn. De moeders laten
dan hun kinderen achter bij de *oma*, omdat zij
geen andere baby-sit hebben.

Momenteel zijn er zestien (16) werkers en prak-
tisch evenveel gemeenten. Toen wijlen Zuster Alt
in vroeger tijden in Gambangwaluh haar pioniers-
werk verrichtte, bezat zij na verloop van tijd
slechts één (1) werker, Br. Elias. Deze is inmid-
dels overleden. Van één (1) gemeente in Gam-
bangwaluh groeide de arbeid uit tot vijftien (15)
gemeenten. In plaats van één (1) werker zijn er nu
zestien (16) arbeiders in dit deel van Gods wijn-
gaard.

Verblijvend is het te zien dat de werkers bezig zijn
ingang te verkrijgen in twee of drie andere kleine
plaatsen. Zij beginnen doorgaans eerst met het
houden van bidstonden en zondagschoolwerk. Wat
mij echter *verdrietig* maakt is dat weliswaar Gods
werk in het binnenland met grote sprongen voor-
waarts gaat, maar dat wij onze werkers nog niet
kunnen helpen aan voldoende degelijke gebedshu-
izen door gebrek aan benodigde fondsen voor dit
doel. Onze mensen doen naar vermogen wat zij
zelf kunnen doen, zoals het verzamelen en vervoer-



*Broeder Stefanus voor het eerst van zijn leven
genoodzaakt om zittend Gods Woord te brengen
tijdens zijn laatste afscheidsbezoek te Sumowono,
Midden-Java.*

ren van bouwmaterialen. Een bedrag van f1000,-
is echter bij lange na niet voldoende voor de
verdere voltooiing van zulk een gebedshuis of
kerkje. De prijzen van bouwmaterialen stijgen met
de dag. Waar de mensen in de grote steden veelal
kunnen pronken met hun mooie kerkgebouwen, in
het binnenland geenszins. Daar is men al tevreden
met een eenvoudig gebedshuis. Zoals al eens
eerder en uitvoeriger in een van mijn vorige
halfjaarlijkse verslagen in het blad „Gouden Scho-
ven” werd uiteen gezet, trekken samenkomsten in
het binnenland die gehouden moeten worden in
een woonhuis belangrijk minder mensen dan die
welke gehouden kunnen worden in een gebeds-
huis. Dit heeft te maken met de religieuze inslag
van de niet-christenen onder wien gewerkt wordt.
Momenteel zijn er slechts drie jongelui uit het
binnenland die de Bijbelschool bezoeken. Er is
helaas onvoldoende geld om meer jongemensen
daarheen te laten gaan om zich te bekwamen in
het Woord van God. Ook dat stemt tot droefheid.
Over het algemeen kan gesteld worden dat er
voortgang is in *elke* gemeente. God voegt zielen
toe. Het schijnt dat de mensen in de bergstreken,
geïsoleerd als ze leven ver van het drukke stads-
leven met al haar verzoeken, ontvankelijker zijn
voor Gods Woord dan velen die in de steden
wonen.

Evenals elders in de wereld worden ook in Indone-
sia helaas vele kinderen van God als het ware „in
beslag genomen” door de t.v., zodat zij geen tijd
meer hebben voor gebed en meditatie. Men luis-
tert liever naar wat de wereld te zeggen en te
bieden heeft dan wat God in Zijn Woord ons
voorhoudt aan tijdelijke en hemelse zegeningen.
Een angstwekkende ontwikkeling.

Kerkdiensten

De samenkomst in Gambangwaluh werd goed
bezocht. Oud en jong maakten met blijde gezich-
ten hun opwachting bij het weerzien na een aantal
lange jaren van mijn persoon die voor hen de
gedaante heeft aangenomen van vriend, bescher-

mer en geestelijke vader. Er was echter ook geweest zoals we verderop kunnen lezen.

De zondagschoolkinderen, verdeeld over verschillende klassen, zetten luister bij aan het geheel. 's Avonds werd er een jeugddienst gehouden. Niet alleen het zangkoor en het koor van de zusterkring verrasten mij met hun gezang tot eer van de Heer, maar ook een klein groepje bejaarden, vijftien-zestig-plussers om zo te zeggen. Zij zongen een lied in het Javaans, dat zij tientallen jaren geleden geleerd hadden van hun geestelijke moeder, wijlen Zuster Alt. „Allah Ma asih, asung Putranya” (God vol van liefde zond Zijn Zoon).

De hele gemeente luisterde vol ontroering toe. Na afloop gaf één van de bekeerlingen van tempo doeloe (vroeger), Pak (aansprektitel voor vader) Petrus, een toelichting daarop met de woorden: „Een nostalgisch geluid uit die oude vredige tijd toen onze geestelijke moeder nog in ons midden was en ons dit Javaanse lied leerde.”

De samenkomst in POROT verliep op gelijke wijze als die te Gambangwaluh. Ook hier waren bekeerlingen aanwezig uit tempo doeloe (vroeger tijd). Het kerkgebouw is verbreed en biedt nu plaats aan meer mensen. De voorganger, Br. Semaun, is géén afgestudeerde Bijbelstudent. Als leek wordt hij echter heerlijk door God gebruikt. Hij is de zoon van een van de eerste bekeerlingen uit de tijd van Moes Alt en wordt daarom door de gemeente op handen gedragen. Trouwens, ook zijn overleden vader was een zeer toegewijd christen. De helft van de kosten voor het verbreden van hun kerkgebouw werd door de eigen gemeente betaald. Ook in de Bijbel komen we het tegen dat geletterd (apostel Paulus) en ongeletterd (apostel Petrus) beiden door God groepen en als instrument gebruikt werden.

De samenkomst in Sumowono vormde wel de climax van mijn laatste en afscheidbezoek aan het binnenland. Dit droeg echt het karakter van een afscheidsmeting. Van de omliggende gemeenten waren de mensen eveneens aanwezig. Niet alleen de grote zaal was tjokkevol maar ook de voorgalerij en zelfs de achtergalerij en de keuken. Geluk-

De echtgenotes van de voorgangers of werkers te Gambangwaluh en omgeving in hun nieuwe zondagse jurk. Op de achtergrond hun mannen.



kig kon iedereen mij verstaan vanwege de aanwezige geluidsversterking. In verband met mijn leeftijd en de vermoeiende maar ook veelbewogen dagen, kon ik het lichamenlijk niet meer opbrengen om nog eens geruime tijd achter de kansel te staan. Ik stelde de gemeente daarom de vraag: „Willen jullie een preek horen van vijftien minuten of van een uur?” Het gemeenschappelijke antwoord daarop was: „Een uur!” Ik vervolgde daarop: „Welnu, dan moeten jullie mij toestemming geven om op een stoel te gaan zitten, anders houd ik het niet vol”. En zo was ik genooddaakt om voor het eerst van mijn leven, zittende Gods Woord te brengen. Op de foto is dit te zien.

Het afscheid, zowel te Sumowono als te Gambangwaluh viel mij deze keer erg zwaar. Vele oudjes konden hun tranen niet bedwingen. Zij en ik waren ervan overtuigd dat wij als bejaarden elkaar op deze aarde niet zouden weerzien.

Na afloop van mijn bezoek aan het binnenland van Midden-Java, dat zoals gezegd twee weken duurde, keerde ik met een week hart en vol gedachten over Gods wondervolle leiding voor deze arme christenen in het bergland weer via Solo terug naar mijn standplaats te Surabaya. Ik dank mijn dierbare Heiland die mij kracht en gezondheid verleende om deze zware reis te volbrengen. Bovenal gaat mijn dankbaarheid naar Hem uit vanwege Zijn wondervol beleid waardoor het werk in het binnenland, ondanks veel moeite, strijd en ontbering, staande is gebleven en zelfs is uitgebreid. Het gaat mijn verstand te boven.

Kerstfeestviering

In verband met de lengte van dit verslag moet ik volstaan met u te vertellen dat, evenals dit in vorige jaren het geval was, de gelovigen in het binnenland dit met dankbaarheid hebben gevierd. Het is voor hen nog altijd het grootste christelijke feest waarbij vertegenwoordigers van diverse instanties beroepshalve aanwezig zijn.

Een merkwaardig voorval vond plaats tijdens de Kerstdienst te Sumowono. Bapak Lurah K. H. Wardoyo, het dorpshoofd van Sumowono, had een gezwel in zijn onderbuik. Aangezien de plaatselijke polikliniek hem niet helpen kon, ging hij naar het Centrale Burgerlijke Ziekenhuis (CBZ) te Semarang in Midden-Java en werd daar opgenomen. Ruim twee maanden later lag hij daar, zonder enig resultaat. Het dorpshoofd vroeg toestemming van de dokter om naar huis te gaan, hetgeen hem werd toegestaan, maar dan wel op eigen risico. Thuis gekomen zijnde raadpleegde hij verscheidene doekoens (kwakzalvers). Ook dat leverde geen resultaat op. Onze voorganger, Br. Serfi, die vernomen had dat zijn dorpshoofd ziek was, ging hem opzoeken en maakte van deze gelegenheid gebruik om van de Here Jezus te getuigen. Na een lang gesprek gaf Bapak Lurah K.

H. Wardoyo te kennen in Jezus als Gods eniggeboren Zoon en Heiland der wereld te willen geloven. Waarschijnlijk werd hij hierbij door de nood van zijn ziekte gedreven, omdat er geen andere weg tot herstel voor hem meer open lag. Nadat al zijn talismans (Indonesisch: djimat) verbrand waren geworden in de Naam van Jezus, werd met en voor hem gebeden voor vergeving van zonden en herstel van zijn ziekte. Ingevolge Jakobus hoofdstuk vijf werd hij daarop gezalfd in de Naam des Heren. En toen het wonder. De daarop volgende nacht barstte het gezwel open en na enige dagen was het dorpshoofd geheel genezen.

Toen dit voorval bij de bevolking bekend werd, geraakte het gehele dorp in rep en roer. Niet alleen werden allerlei praatjes rondverteld, maar ook en vooral het feit dat het dorpshoofd een christen was geworden. Om die reden zou hij zijn functie niet langer mogen handhaven en een ander in zijn plaats gekozen moeten worden.

Op Kerstmorgen bezocht hij de Kerstdienst om te getuigen van zijn ervaring. Hij zei o.a.: „Ik werd wonderbaar genezen van mijn gezwel door de Here Jezus en daarvoor dank ik Hem. Mijn dank gaat ook uit naar uw voorgangers en de andere broeders en zusters die voor mijn genezing hebben gebeden. Wegens het een en ander (zonder het met name te noemen doelde hij daarmee op de tegenstand tegen hem ontstaan en het dreigend verlies van zijn baan als dorpshoofd) kan ik helaas nog geen christen worden.

En toen, tot verbazing van de gemeente, citeerde hij daarbij een Bijbeltekst, die hij zo te horen uit het hoofd had geleerd. Hij vervolgde namelijk met te zeggen: „Ik voel mij als één van jullie allen en ben een deel van de Saudara-saudara Kristen (broedergemeenschap der christenen), want „Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe”. (Dit laatste werd door de gemeente beantwoord met een lang applaus.) Met een blijde glimlach ging de man daarna terug naar zijn zitplaats.

Voorbede en vrees

Mag ik uw aller voorbede vragen voor deze man en zijn gezin, opdat hij uiteindelijk de knoop doorhakt om Christus te volgen? Hoon en spot vormen nog altijd de zwaarste beproevingen voor de christenen en nieuwe gelovigen in het binnenland. Over de gehele wereld en ook in Indonesië zijn er van wien helaas gezegd moet worden, dat zij misschien wel ontwaakt, maar nog niet met Christus zijn opgestaan tot een nieuw leven. Ook graag uw voorbede voor de volgende zaken:

- Opening van nieuwe gemeenten in het binnenland nu er nog geopende deuren zijn.

- Voor twee pioniers in Benkulen (Zuid-Sumatra) en twee in de omgeving van Gampangwaluh onder wie een flink meisje, afgestudeerd van de Bijbelschool.
- Voor alle werkers en hun vrouwen die onder veel strijd en ontbering het Werk van de Heer voortzetten.
- Voor alle weduwen en in het bijzonder voor de twintig oudsten onder hen van boven de zestig jaar, bekeerlingen uit de tijd van Moes Alt.
- Voor het bouwen van gebedshuizen of kerkjes.
- Voor de nieuw bekeerde zielen die met Kerstfeest voor de Heer gewonnen zijn.
- Voor een opwekking in het binnenland.
- Voor de reparatie van mijn kantoor te Surabaya, alwaar alle activiteiten voor het binnenland worden voorbereid en gecoördineerd.

In een zojuist ontvangen brief van Br. Servi, voorganger te Sumowono en lid van het dagelijks bestuur voor het binnenland van Java uit deze zijn vrees m.b.t. twee zaken:

Ten eerste: Dat door opening van nieuwe gemeenten er gebrek is aan *nieuwe* werkers die daaraan leiding kunnen geven. Meerdere toegewijde jonge mensen zouden de Bijbelschool moeten kunnen bezoeken om na afgestudeerd te zijn in deze nood te kunnen voorzien. Daar zijn echter tot dusver geen fondsen of donateurs voor.

Ten tweede: Als er geen meerdere gebedshuizen of kerkjes gebouwd kunnen worden door gebrek aan voldoende bouwfondsen zal dit een terugslag kunnen betekenen voor de voortgang van Gods werk en ontmoedigend werken.

Graag wil ik deze vrees doorgeven aan de broeders en zusters in Nederland en daarbuiten, met het vriendelijk verzoek om dit biddend te overdenken en indien mogelijk ook met uw liefdegaven te steunen.

Zoals bekend kunt u deze zendings- en evangelisatie-arbeid gedenken in uw gebeden en/of door het zenden van een gift, onder vermelding van: zendingswerk Br. Stefanus Indonesia met vermelding voor welk doel, zoals bijvoorbeeld *kerkbouwwerkers, evangelisatieweduwen en Bijbelschoolstudenten*.

Het adres waaraan voor dit doel giften kunnen worden overgemaakt, welke als totaalsom mij bereiken is als vanouds:

Ancilla Domini, Postbus 3 4 7

6880 AH V E L P (Gld.)

Postgiro 1 0 2 1 7 8 5

God zegene u rijkelijk voor de arbeid van uw liefde Zijn Naam en de Indonesische bergchristenen bewezen!

Uw broeder in de komende Koning,



(S. Stefanus)

GOUDEN SCHOVEN een blad met bediening

Zuster Alt wist al vanaf 1927 dat een blad onderdeel van haar bediening uit zou gaan maken. Dat is dan het blad Gouden Schoven geworden. Het blad had een groot aandeel in haar bediening en droeg die ook mede uit. Een bediening in het Woord, naar de gemeenten toe en met een oproep tot heiliging en reiniging. God gebruikte Gouden Schoven om mensen voor te bereiden op het werken in de oogst en de wederkomst van Jezus. Daarbij getuigde het altijd van de grote daden Gods en de beweging van zijn Geest. Het was voor iedereen duidelijk: Gouden Schoven was méér dan een blad, het was een bediening.

Ook nu doet Gouden Schoven meer dan u misschien denkt. Vorig jaar organiseerde Gouden Schoven, in samenwerking met de Broederschap van Pinkstergemeenten, een reis naar de PEK-conferentie in Portugal. Ook worden er van tijd tot tijd acties gehouden voor hulpbehoevenden. In de periode dat broeder Sigmond de eindredactie voerde startte hij bijvoorbeeld de actie 'Paulus' voor noodlijdende joden in Israël. Een actie trouwens die nog steeds doorloopt.

Maar wist u dat Gouden Schoven ook een bediening heeft onder gevangenen? In februari ontvingen wij een brief van het Goed-Nieuws-Team uit Gorinchem. Zij verspreiden onder andere evangelische lectuur in gevangnissen en huizen van bewaring. Maandelijks gaan daar vele tientallen Gouden Schoven naar toe. Deze worden hen **GRATIS** ter beschikking gesteld. Zij stuurden ons een reactie om te laten zien dat dit werk erg gewaardeerd wordt en voortgang verdiend. Wij laten u hier die reactie volgen:

'Onze hartelijke dank voor wat u ons het afgelopen jaar aan evangelisch materiaal hebt bezorgd. We stellen er prijs op u te melden dat 'onze mensen' in de gevangenis er prijs op stellen om deze maandelijkse zendingen te ontvangen. ... Voor het nieuwe jaar zouden we u het volgende willen meegeven: GA DOOR MET JULLIE WERK, GOD HEEFT IMMERS

MENSEN NODIG! Dit zeggen we ondanks de ontmoedigingen en teleurstellingen die wij allen onder vinden als werkers in Gods wijngaard. Mensen kunnen zaaien en God geeft de wasdom en zal ook oogsten. Nogmaals onze hartelijke dank voor uw regelmatige inzet voor de tijdschriften, lectuur en ook de bijbels'.

Door het pionierswerk van zuster Alt in Indonesië heeft Gouden Schoven ook in dat land nog een bediening. Toen onze hoofdredakteur br. Van Amerom vorig jaar een bezoek bracht aan enkele gemeenten in Indonesië, waaronder de eerste gemeente die door zuster Alt werd gesticht, waren er velen die te kennen gaven toezending van Gouden Schoven op prijs te stellen. Het resultaat is dat er iedere maand vanuit ons kantoor in Nieuwegein enkele honderden Gouden Schoven naar Indonesië worden verstuurd. Voor de meeste bladen ontvangen we geen abonnementsgelden omdat onze broeders en zusters in Indonesië dat niet kunnen betalen.

Een nieuw project dat wij u alvast willen noemen is de actie 'Oogsttijd'. Wij hopen u hier over niet al te lange tijd meer van te kunnen vertellen. U begrijpt dat al deze projecten financiële steun nodig hebben. Vooral het opstarten van een nieuw project kost in de voorbereidingsfase veel geld.

Toch hebben wij vertrouwen dat de Heer zal voorzien. Maar zoals de reactie van het Goed-Nieuws-Team het al aangaf: GOD HEEFT IMMERS MENSEN NODIG. Wij zijn afhankelijk van uw gebeden en liefdegaven om deze bediening voortgang te doen vinden.

De toewijding en offerbereidheid van onze lezers is echter groot. De meeste lezers van Gouden Schoven voelen zich gelukkig nauw betrokken bij het blad en de bediening die ervan uitgaat. Daarmee hebben zij zelf een actief aandeel in die bediening. Sommigen door een project in gebed als het ware te adopteren, anderen door financieel te steunen. Met ingang van dit nummer willen wij daarom een **projectenfonds** openen. Wilt u dat steunen door met de bijgesloten acceptgirokaart een gift over te maken? In een regelmatig terugkerende **projectenrubriek** zullen wij u dan op de hoogte houden wat betreft de stand van zaken.

De Heer van de oogst zal u als mede-arbeiders rijkelijk belonen voor uw aandeel in het binnenhalen van de laatste schoven voor Zijn koninkrijk.

TV

Titel: LEID JE **EIGEN LEVEN!** | **door**
Albè
Giezen

Doel: Tijd nemen voor de Heer, door een structuur in je leven

Lezen: Hand. 2:41-47, Hand. 2:32-35, Hand. 5:12-16, Hand. 12:24-13:12

Introductie: De eerste christenen schijnen meer dan voldoende tijd te hebben om dagelijks

- * samen te komen (2:47)
- * sociaal-maatschappelijk werk te doen (... die hun bezittingen en have verkochten en ze uitdeelden aan allen, die er behoefte aan hadden - 2:45)
- * God te loven en te prijzen (2:47)
- * te evangeliseren (4:33) wat door wonderen en tekenen werd bevestigd (5:12-16)

Bespreking

Doordat je leven vaak ongeordend is, kom je aan een heleboel dingen niet toe. Je hebt geen tijd om rustig te ontbijten, geen tijd om de dag met de Heer te beginnen, geen tijd om samen met de andere gezinsleden te eten, geen tijd voor studie, geen tijd voor ontspanning, geen tijd voor bijbelstudies, jeugd-avonden of samenkomsten. Je hebt geen tijd.

En toch bekruipt je regelmatig 's avonds dat onbehaaglijke gevoel dat je weer zo weinig hebt gedaan. De uren zijn voorbij gevlogen door te lang t.v.-kijken, in je agenda bladeren terwijl je huiswerk moet maken, dagdromen of lang telefoneren met je vriend of vriendin. Er zijn nog talloze oorzaken te noemen die je afhouden van wat je zou moeten doen. En ik weet er alles van, want ik heb jaren last gehad van dit probleem. Er waren ook tal van momenten dat ik een enorme hoeveelheid werk zou moeten verzetten, en dat die hoeveelheid mij verlamde en ik iets onbelangrijks ging doen. Op zo'n moment ben je even je roeping vergeten en ook je verantwoordelijkheid voor het werk van de Heer. Tot ik op een gegeven moment niet meer kon onthouden wat ik

moest doen en lijsten met aktiepunten ging maken. Zo had ik een overzicht van wat ik moest doen en ik kon wegstrepen wat ik had gedaan.

Tevens plande ik tijd in per onderdeel. Bepaalde aktiepunten moesten binnen een bepaalde termijn gedaan zijn. Zo had ieder aktiepunt een „dead-line”. Het meest dringende werd dan ook eerst gedaan en niet altijd het meest leuke. Op deze wijze was ik gericht bezig en waren de taken die gedaan moesten worden ook eerder klaar. Zo slook de lijst van werkzaamheden en steeg ook het zelfvertrouwen, doordat ik zag wat ik gedaan had. Ik was niet meer zomaar in het wilde weg aan het werk, maar echt doelgericht bezig. Hierdoor kreeg ik meer rust in mijn werk voor de Heer, meer rust in mijn vrije tijd en minder schuldgevoelens, doordat ik niet meer mijn tijd verspilde.

Door de planning was er ook meer tijd om met de Heer door te brengen, meer tijd om me voor te bereiden en meer tijd om te zoeken naar de leiding van de Heer.

Conclusie

Leiding van de Heer in je leven gaat gepaard met een ontvankelijk zijn voor Zijn leiding. Wij dienen verantwoord om te gaan met de taken en talenten die ons zijn toevertrouwd. Dit houdt een stuk rentmeesterschap in, niet alleen in onze financiën, maar ook in onze tijd.

Opdracht

De volgende opdrachten zullen je helpen om je tijd te ordenen en daar verantwoord mee om te gaan.



1. Stel je een levensdoel voor ogen.
2. Stel je een doel voor ogen over wat je over vijf jaar wilt zijn/doen.
3. Stel een doel voor dit jaar.
4. Maak per maand een schema van de dingen die je moet doen om dit doel te bereiken. (Dit houdt ook de studie in die je volgt en de taken die je hebt.)
5. Maak een schema voor de volgende week, wat per dag gedaan moet worden.
6. Streef ernaar en werk eraan om dit schema uit te voeren. Dit kan inhouden, dat je dagindeling anders gaat worden.
7. Houd bij dit alles je doel voor ogen.

Het is heel belangrijk een juist levensdoel te hebben. Voor een concrete tijdstabel moet je naast alle verrichte taken zeer zeker rekening houden met tijd voor de Heer, tijd voor ontspanning voor jezelf en/of met je partner (vriend/vriendin, man/vrouw), tijd voor familie en vrienden.

De opdrachten kunnen voor jou een verandering van levensstijl tot gevolg hebben. Juist daarom is het van belang dat je je levensdoel samen met de Heer stelt. Bid daarom voordat je begint, of de Heer je wil leiden. Hij zal het graag doen. Ik wens je een vruchtbaar en zegenrijk leven toe.

Albèr



**Hallo,
jongens
en meisjes**



Deze keer een verhaal over iets wat jullie allemaal misschien weleens mee-gemaakt hebben.

Het is geschreven door iemand van de Centrale Pinkster Bijbelschool.

De kleurplaat gaat over de weg waarop God ons leidt.

De hartelijke groeten van

Tante Gré van Schuylenburg
Seinehof 10
5463 AW Veghel.

HENK DURFT

Ongeduldig zit Henk in de klas. De les is bijna voorbij. Dan gaat eindelijk de bel. Gelukkig! Vanmiddag zouden ze gaan zwemmen, hij en z'n vriendjes. Het is prachtig weer en Henk heeft echt zin in zwemmen. Buiten wachten ze even op elkaar: Wim, Gert, Alex, Johan en Henk. Ze gaan met z'n vijven en meestal hebben ze dikke pret met elkaar.

Daar loopt Jaap ook. Alleen. Zijn ogen kijken naar de grond. Eigenlijk heeft Henk wel medelijden met hem. Jaap mag nooit meedoen als ze gaan spelen. Hij hoort er eigenlijk niet bij. De andere kinderen pesten hem vaak, omdat hij er wat raar uitziet. Jaap draagt een lelijke bril en heeft een paar grote, vooruitstekende tanden. Hij heeft altijd ouderwetse en te grote of te kleine kleren aan. Jaap heeft eigenlijk helemaal geen vriendjes. „Hé, hazekop!” klinkt het opeens. Jaap kijkt niet op, maar loopt snel door. Henk vindt het gemeen van Gert om Jaap zo te pesten. Eigenlijk zou hij er wel iets van willen zeggen en het voor Jaap opnemen, maar hij durft niet. Wat zouden zijn vriendjes ervan zeggen als hij het voor Jaap opnam? Zou hij er zelf dan nog wel bij horen? „Hé Henk, wie het eerst bij het zwembad is!” En daar rennen de jongens heen.

's Avonds bij het eten leest vader voor uit de Bijbel. In het verhaal zegt de Here Jezus dat als je iets voor de minsten van zijn broeders hebt gedaan, je het voor de Here Jezus zelf hebt gedaan. Opeens moet Henk aan de middag denken, aan Jaap. Had hij het eigenlijk niet voor Jaap moeten opnemen? Hij had het niet gedurfd. Zou hij het wel voor de Here Jezus zelf durven opnemen?

Natuurlijk! Henk hield veel van de Here Jezus. Maar de Here Jezus zegt eigenlijk, dat als hij het voor Jaap zou opnemen, dat hij het dan voor de Here Jezus zelf zou doen. Maar als Henk daaraan denkt, ziet hij er erg tegenop. Dat zou hij nooit durven. Dit bleef de hele avond in zijn hoofd. „Henk wat is er? Wat ben je stil”. Moeder ziet het altijd direct als Henk ergens mee zit. „Och, niks”, zegt Henk, „ik ben wat moe van het zwemmen”. „Nou, ga dan maar gauw naar bed”, zegt moeder. „Ik kom straks nog wel even bij je”. Dan zegt Henk z'n vader welterusten en gaat naar z'n kamer. Even later komt moeder binnen. „Zo jongen, vertel me nu maar eens waar je mee zit”. Dan legt Henk het hele verhaal uit. Moeder glimlacht begrijpend. „Ja jongen, de Here Jezus vraagt niet altijd gemakkelijke dingen van

ons. Soms zelfs heel moeilijke. Maar wij hoeven het niet alleen te doen; Hij heeft ons ook beloofd ons daarbij te zullen helpen. En misschien raak je wel een paar vriendjes kwijt, maar je maakt de Here Jezus er blij mee en Jaap ook. Stel je eens voor hoe het is om altijd gepest te worden, hoe zou jij dat vinden?" En opeens krijgt Henk heel veel medelijden met Jaap. Wat zal Jaap altijd een verdriet hebben. Dan pakt moeder z'n hand en ze beginnen te bidden: „Here Jezus, dank U dat U ons zo liefheeft. Wilt U ons ook de liefde en de kracht van Uw Heilige Geest geven om anderen lief te hebben en te helpen die dat zo nodig hebben. Leer ons ook U te gehoorzamen in alles. Amen". Dan voelt Henk opeens een grote liefde voor Jaap in zich opkomen. Op dat moment besluit Henk om het voortaan voor Jaap én de Here Jezus op te nemen. Zijn moeder geeft hem een kus en Henk valt snel in slaap.

Als Henk de volgende morgen naar school toe gaat en op het schoolplein aankomt, ziet hij de jongens al weer bezig. Alweer zijn ze Jaap aan het pesten! Onmiddellijk

denkt hij aan gisteravond terug, maar het is alsof hij lood in z'n schoenen heeft. Hij durft niet. Dan is het alsof hij de Here Jezus hoort zeggen: „Toen jullie dit voor één van mijn minste broeders hebben gedaan, deed je het voor mij". Dan bidt Henk in zichzelf: „Here Jezus, help mij alstublieft". Met bonzend hart loopt hij op de jongens af. Als hij Jaap daar zo ziet staan, voelt hij opeens de liefde van de Here Jezus. Weg is zijn angst. „Waarom pesten jullie Jaap altijd? Wat heeft hij jullie gedaan?" Verbaasd en beschaamd kijken de jongens Henk aan. Dat hadden ze niet verwacht. „Hoe zouden jullie het zelf vinden om gepest te worden?" Dan is het stil. De meesten kijken beschaamd naar de grond. Behalve Jaap. Die kijkt Henk dankbaar aan en achter zijn bril glinsteren een paar tranen. Dan wordt Henk vervuld met een grote blijdschap. Hij heeft de Here Jezus gehoorzaamd. En het was zo goed geweest. Vooral voor Jaap. „Hé Jaap, kom je vanmiddag bij me spelen?" vraagt Henk. Jaap kijkt hem stralend aan. „Oké", zegt hij.

Kleurplaat

Je mag deze plaat eerst kleuren en dan de pijlen uitknippen en op de juiste plaats zetten.



BOEKBESPREKING

Alle besproken boeken zijn verkrijgbaar in de evangelische boekwinkel, tenzij anders vermeld.

Bij Gideon verschenen onlangs twee boekjes voor de jeugd. Voor de jonge jeugd vanaf 8 jaar het boekje *Spillebeenen en de stoffige heuvels* door Barry Chant. Het boekje gaat over een Australische jongen die met dieren praat en allerlei avonturen beleeft. Het ongewone van het praten met dieren is op zich al een invalshoek waar je even aan moet wennen. Wat ook even wennen is zijn de diverse Australische begrippen. Daar is gelukkig achter in het boek een korte verklarende woordenlijst voor opgenomen. Bent u eenmaal gewend aan deze zaken dan leest het als een echt jeugdboek, humoristisch en vol spanning. De schrijver laat dieren praten en dat maakt het voor kinderen vaak intrigerend. De dieren

Gouden Schoven

is een blad voor christenen

- die geestelijk verrijkt willen worden
- die weten dat er meer is om te ontvangen
- die naar de bijbelse eenheid streven
- die ook van christenen uit andere kerken willen leren
- die samen met alle heiligen Gods volheid zoeken
- die de waarheid liefhebben
- die naar Christus toe willen groeien.



ANTWOORDCOUPON

Ik geef mij op als abonnee en ontvang voor de betaling van het abonnement een acceptgirokaart.

Naam:

Straat & huisnr.:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

Invullen en zenden aan:

Administratie GOUDEN SCHOVEN
Hildo Kropstraat 9a
3431 CC Nieuwegein.

kunnen hem veel over God en Jezus vertellen zodat veel van Spillebeens vragen beantwoord worden. De schrijver, die ook boeken over theologie, kerkgeschiedenis en de begeleiding van jongeren heeft geschreven, weet op deze manier diverse vragen die ook bij uw kinderen zullen leven, te beantwoorden. Het boekje *Seks en zo* is voor de wat oudere jeugd vanaf 12 jaar. Ik zou de leeftijd zelfs minstens een jaartje naar boven verleggen, afhankelijk van de 'wijsheid' van het kind. Het boekje geeft veel informatie op het gebied van seksualiteit. Dit gebeurt op een manier die afgestemd is op deze tijd - recht voor z'n raap. Misschien dat sommige ouders met deze benadering nog wat moeite zullen hebben omdat het onderwerp lang in de taboe-sfeer is geweest. Als je echter leeft in de nuchtere realiteit van de dag, dan ontkom je eigenlijk niet aan de openhartige aanpak zoals dit boekje dat doet. Rijk geïllustreerd, praktisch en goed opgezet. De vragen die kinderen van die leeftijd kunnen bezighouden zullen, met dit boekje bij de hand, op een acceptabele manier uitgelegd kunnen worden. De ene schrijver, David Skipp, is arts, de andere, Michael Lawson, werkzaam in het pastoraat. Beide boekjes kosten f8,95 per stuk.

T.V.

Agenda

BILL EN BERNICE KOSTER

7-10 april - Zwolle (tel. 038-218776)

11-24 april - Dokkum (tel. 05190-5741)

17 april - Breda (tel. 076-413094)

18 april - Leeuwarden Women's Aglow (tel. 05186-2396)

19 april - Groningen Women's Aglow (tel. 050-424199)

20 april - Delfzijl Women's Aglow (tel. 05968-1321)

25 april - Arnhem Women's Aglow (tel. 085-213226)

3 mei - Soesterberg (W.A.) (tel. 033-755042)

6-8 mei - Huizen (tel. 02152-52461)

7-9 mei - Loppersum/'t Zandt (tel. 05967-2473)

15-18 mei - Leusden - Shalom House (tel. 03498-2552).

REST AGENDA

15-17 april - **Waddinxveen**, campagne met evangelist Harold Dongo en br. R. Oron (tel. 01828-17841)

20-24 april - **Nieuwegein**, campagne met Hans Koornstra in de Bazuin Nedereindseweg 4

27 april - **Eindhoven**, campagne met Jaap en Swaantje Kooy (tel. 040-544139)

12 mei - Landelijke jeugddag Acts '88 Veluwehal Barneveld (tel. 050-771424)

23 mei - **Assen**. Pinkstermeeting m.m.v. Jaap Kooy, Metanoia en Ita Thenu in de Pinkstergem. Nathanaël, Vaart N.Z. 64

29 mei - Zondag voor de lijdende kerk.